

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de komende khutbas staat het onderwerp van de gezin in de Islam centraal.

In surat ar-Roem (De Romeinen) vers 21 zegt Allah (swt):

En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit julliezelf echtgenotes voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.

En in surat al-Baqarah (De Koe) vers 187 zegt Allah (swt): ...Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen.

Allah (swt) heeft duidelijk gemaakt dat mannen en vrouwen afhankelijk van elkaar zijn en elkaar aanvullen.

In surat al-A'raaf (Het Scherm) zegt Allah (swt) in ver 189: Hij is Degene Die jullie heeft geschapen uit één ziel, en daaruit heeft Hij zijn echtgenote geschapen, opdat hij rust bij haar zou vinden.

Er zou geen leven zijn als het concept van een gezin uiteen zou vallen. Het gezin wordt gesticht op basis van wederzijds begrip, tevredenheid en overleg.

Een gelukkig gezin zoekt naar stabiliteit en richt zich op een aantal fundamenteen zoals; wederzijds respect, verzorging, het goed omgaan met elkaar, liefde voor elkaar, en het behouden van een sterke band onderling. Hierdoor zullen man en vrouw rust vinden.

En ook versterkt dit de band tussen de gezinsleden waardoor er geen breuk in het gezin zal ontstaan en het geluk in het leven wordt voortgezet.

Allah (swt) zegt in surat an-Nisaa (De Vrouwen) in vers 19: En behandel hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.

Het kan gebeuren dat er binnen sommige gezinnen problemen ontstaan die zelfs kunnen leiden tot een scheiding. Men moet de verantwoordelijkheid nemen om zijn gezin te beschermen zodat het stabiel en sterk blijft. Het doel van het gezin in de Islam is om Allah (swt) en de profeet (VZMH) te gehoorzamen en het vervullen van de behoeften als mens binnen de grenzen van Allah (swt).

Het concept van een gezin versterkt ook de Ummah in aantal.

In volgende hadith zegt de profeet (VZMH):

“Het huwelijk is mijn sunnah en wie niet mijn sunnah volgt, behoort niet tot mijn volgelingen. Trouw, want ik zal op de Dag der Opstanding jullie overtreffende aantal aan de andere volkeren laten zien.”

Het gezin is de eerste plek waar je de normen en waarden leert en liefde en warmte krijgt van je ouders. De ouders zijn verantwoordelijk tegenover Allah (swt) om hun kinderen op te voeden volgens de regels van de Islam.

De Islam geeft dus de ouders een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen.

Er is overgeleverd dat Abdoellaah ibn Omar dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: *“Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De man is een hoeder voor zijn gezin en is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is de hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder haar hoede vallen.”* (Sahih Bukhari & Muslim)

Het is een plicht voor de ouders om hun kinderen op te voeden volgens de normen van de Islam en hen de plichten van het geloof aan te leren en een goede band te onderhouden met de moskee. De moskee is immers een belangrijke ontmoetingsplaats en ook een ‘leerplaats’ voor de opvoeding van onze kinderen.

De dochter

Kinderen zijn een gave van Allah (swt) en hebben recht op een goed leven en opvoeding. De dochters zijn genoemd in de volgende hadith waarin de profeet (VZMH) heeft gezegd: *“Degene die drie dochters of drie zussen heeft, of twee dochters of twee zussen en goed voor hen zorgt en Allah vreest ten aanzien van hen, zal het Paradijs binnentreden.”*

Deze hadith is overgeleverd door Aboe Said Al-Khoedrie (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in de sahih van Ibn Hibbaan (2/190).

En in een andere hadith overgeleverd door Ibn ‘Abbas heeft de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd: *Een Moslim die twee dochters heeft die hij goed behandelt tijdens hun aanwezigheid, en door hen goed wordt behandeld in zijn aanwezigheid, wordt toegelaten tot het Paradijs.*

Overgeleverd door Bukhari in Al Adab Al Mufrad (77); Ibn Abu Sheiba, 8/551; Ahmad en is goedgekeurd door Sheikh Shaker (2104); Ibn Majah (3670); en anderen.

De profeet (VZMH) is ons voorbeeld voor het omgaan met onze kinderen en specifiek met onze dochters of zussen. Het stichten van een succesvol gezin is niet makkelijk, het is grote een plicht dat vraagt om veel voorbereiding en zorg. Het huwelijk is niet een spel maar een serieuze relatie waar rechten en plichten bij horen. Wanneer daar slecht mee wordt omgegaan dan kan het leiden tot een bestraffing van Allah (swt). Daarom is het belangrijk dat je er klaar voor bent om een gezin te stichten.

Moge Allah (swt) ons vergeven en beschermen en ons Zijn Paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته