

Moskee Bilal Alkmaar

Samenvatting vrijdaggebed 02 januari 2014

Onderwerp: profeet Mohamed *vrede zij met hem* (VZMH)

Inleiding

“ En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gestuurd als genade voor de werelden.” (Surat 21. Al-Anbiya, Ayat 107)

Deze ayah geeft aan en benadrukt dat de komst van de profeet (VZMH) een barmhartigheid is, niet alleen voor moslims, maar ook voor niet-moslims, dus voor iedereen.

Geboorte van de profeet (VZMH)

De profeet Mohamed (VZMH) is geboren in het jaar van de Olifant (Al-Fil), dat is 571 jaar na Christus, op maandag de 12^e van de 3^e maand van de Islamitische jaartelling (Rabi3 al Awal). Zijn vader was Abdullah, de zoon van Abdul Mutallib en zijn moeder was Amina. De profeet Mohamed (VZMH) stamt af van Ismail , de zoon van Ibrahim (VZMH).

De tijd voor de profeet (VZMH) was een tijd van duisternis en onwetendheid (El Jahilia). De geboorte van de profeet was een verlichting op aarde en de start van een nieuw tijdperk.

Bij zijn geboorte hebben er wonderen plaatsgevonden waaronder:

- Het vuur die el Majus (Irak) aanbidden werd gedoofd. Dit vuur was door mensen zelf aangemaakt en werd eeuwenlang aanbeden.

Alles op de wereld, alles uit de natuur was blij met de geboorte van de profeet (VZMH).

Biografie

De profeet Mohamed (VZMH) is opgegroeid als wees en opgevoed door zijn opa en daarna zijn oom. Halima Asadia was zijn zoogmoeder in Beni Saad (stam). In deze tijd was het een gewoonte om een zoogmoeder buiten de stad te hebben zodat het kind gezonder opgroeit.

Als kind hebben de engelen zijn borstkas open gespleten en zijn hart gereinigd. Hij was bekend in zijn omgeving als eerlijk en betrouwbaar. Hij had nooit afgoden aanbeden, zoals de stammen dat gebruikelijk in die tijd wel deden. Hij had nooit wijn gedronken en nooit overspel gepleegd. Hiervoor werd hij behoed door Allah (swt).

Toen hij 40 jaar werd was hij klaar voor het profeetschap. Allah (swt) heeft hem gekozen om de boodschap over te brengen. Niet alleen voor één groep of één omgeving, maar voor de mensheid en de djinn.

Hoe kan één persoon deze boodschap overbrengen?

“O jij (Mohamed), de omwikkelde (in gewaden). Sta op en waarschuw”

1. Ya ayyuha almuddaththiru

2. Qum faanthir

Allah (swt) wilde met deze verzen aan Mohamed (VZMH) duidelijk maken dat hij deze geweldige boodschap in het openbaar moest verkondigen. Het is tijd om naar buiten te treden en de mensheid op te roepen tot hun schepper.

Allah (swt) maakt in de tweede vers duidelijk dat Mohamed (VZMH) deze missie alleen met kracht, geduld en doorzettingsvermogen kan voltooien.

Mohamed (VZMH) heeft na de openbaring van deze verzen gehoor gegeven aan deze oproep en zich volledig toegewijd aan de boodschap van Allah (swt) gedurende een periode van 23 jaar. Moge Allah (swt) hem rijkelijk belonen, ten gunste van ons en de gehele mensheid.

De stamleiders van Quraish hebben geprobeerd om de profeet (VZMH) op andere gedachten te brengen zodat hij de oproep tot de eenheid van Allah (swt) te beëindigen. Dit hebben zij geprobeerd door hem (VZMH) rijkdom, aanzien en macht aan te bieden. Hierop zij Mohamed (VZMH): *“Ik zweer bij Allah (swt) dat zelfs als zij de zon aan mijn rechterkant en de maan aan mijn linkerkant zouden plaatsen, dan nog zou ik deze oproep niet opgeven tot Allah (swt) deze oproep doet overwinnen of tot ik eronder bezwijk”.*

Slot

Broeders en zusters, we moeten ons realiseren en inzien hoeveel de profeet (VZMH) heeft geleden onder deze oproep en beseffen hoeveel geduld hij (VZMH) heeft opgebracht om deze boodschap aan ons over te brengen. Zo heeft hij (VZMH) ons kennis laten maken met onze Schepper (swt) en heeft hij ons leren geloven. Daarom houden wij van hem (VZMH) en respecteren wij zijn persoonlijkheid. Wij behoren, zoals de metgezellen dat deden meer van hem te houden dan wij van onze familie en bezittingen houden.

Om deze liefde te uiten horen wij zijn Sunnah te volgen en ons op te stellen als voorbeeldige volgelingen. Hierin zegt Allah (swt) in surah Al-Imraan (vers 31) “Zeg (o Mohammed): “Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan; Allah zal (dan) van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”

En in surah al- Ahzaab (vers 21) zegt Allah (swt): “Voorzeker, in de Booschapper van Allah is (er) voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op (de Ontmoeting met) Allah en de laatste dag hoopt, en (voor degene die) Allah veelvuldig gedenkt.”