

**Samenvatting vrijdaggebed 05 juni 2015**

**Onderwerp:** Het te makkelijk omgaan met alles wat Allah (swt) heeft verboden

---

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij het te makkelijk omgaan met alles wat Allah (swt) heeft verboden.

Allah (swt) heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen uit zijn barmhartigheid voor zijn dienaren en heeft alles wat rein en nuttig is toegestaan, en alles wat onrein en slecht is verboden.

Ter verduidelijking van de hoogheid van de islamitische wetgeving heeft Allah (swt) in surat al-A'raaf (Het Scherm) ayah 157 gezegd:

*"Degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet die bij hen beschreven staat in de Torah en in het Evangelie. Hij gebiedt hen het goede en verbiedt hen het slechte. Hij staat hen de goede dingen toe en verbiedt hen de slechte dingen."*

Allah (swt) heeft zaken niet verboden om mensen te belasten, maar juist om hen te beschermen tegen hun ego (nafs). En ook om ons lichaam, geest, nakomelingen en geloof te beschermen.

Bijvoorbeeld:

- Het vermoorden van onschuldige mensen. Bij het zich houden aan de regels van de islam, zullen de mensen in veiligheid kunnen leven.
- En door niet te stelen, zullen de bezittingen van mensen veilig zijn.
- En door het overspel te vermijden en niet in de buurt te komen hiervan, zullen mensen hun eer en die van de nakomelingen altijd blijven behouden.
- Door drugs te vermijden wordt het verstand van de mens beschermd.
- Door familiebanden goed te onderhouden zal de barmhartigheid en genade heersen tussen de mensen.

Maar als we kijken naar de realiteit dan constateren we helaas dat enkele groepen mensen te makkelijk omgaan met de verboden zaken, zonder enige vrees voor Allah (swt) te hebben. Ibn Masood (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (VZMH) heeft gezegd: *"een gelovige ziet een zonde alsof hij onder een berg zit en bang is dat de berg op hem valt, terwijl een slechte persoon zijn zonde ziet alsof er een vlieg op zijn neus zit en hij de vlieg weg jaagt op deze manier (met zijn hand)"*.

De profeet (VZMH) heeft gezegd: *'Pas op voor de kleine zonden, want zij zullen zich verzamelen totdat zij tot de ondergang leiden van een man.'* (Sahieh verklaard door al-Albaani in Sahiehu I-Djaami' 2687)

En Hij (VZMH) geeft een voorbeeld en zegt: *'Pas op voor de kleine zonden, (zij zijn) zoals een volk op de bodem van een vallei. Een man van hen kwam met een stok en een andere man kwam met een stok, totdat zij in staat waren om hun brood te bakken. En de kleine zonden zullen tot de ondergang leiden van degene die ze begaat.'* (Overgeleverd door Ahmad, al-Haafidh heeft gezegd dat zijn overleveringsketen hassan is)

Een kleine zonde is niet klein als je er maar mee doorgaat en een grote zonde is niet groot wanneer je vergeving zoekt en oprecht berouw toont. Vraag je niet af of je zonde groot of klein is maar denk aan Degene die jij niet gehoorzaamt. Een sterke gelovige zal niet vallen in het maken van zonden, klein of groot want hij vreest Allah (swt). Maar een zwakke gelovige zal sneller vallen in een zonde. De profeet (VZMH)

zegt: *“De gelovige zal nooit overspel plegen bij een sterke imaan (geloof), en hij zal ook niet stelen en alcohol drinken.”*

In deze context zegt ook Anas ibn-Malik (moge Allah tevreden zijn met hem): *“Jullie begaan zondes die door jullie worden gezien als een split van een haar<sup>1</sup> en wij zagen die als vernietigende zaken”*

En als men geen vrees heeft voor Allah (swt) en blijft doorgaan met het begaan van zonden, dan kan het zijn dat hij wordt bestraft door Allah (swt) die hem laat doorgaan met het begaan van zonden, wat uiteindelijk leidt tot zijn ondergang. Allah (swt) zegt in surat Al-Kahf (De Grot) ayah 103 en 104:  
103. *“Zeg (o Mohammed): “Zullen wij jullie berichten over de grootste verliezer wat betreft (hun) daden?”*  
104. *(Dat zijn) degenen van wie hun streven in het wereldse leven verloren is gegaan, terwijl zij dachten goede daden te verrichten.”*

Allah (swt) heeft ons gewaarschuwd om niet de stappen van de duivel te volgen. In surat al-Baqarah (De Koe) ayah 208: *“O jullie die geloven, treed de Islam volledig binnen en volg niet de voetstappen van satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.”*

De duivel zet al zijn krachten in om de mens te doen dwalen en als men hier gehoor aan geeft dan zal hij dwalen van het rechte pad en geen waarde meer hebben bij Allah (swt). Een van de geleerde zegt: *“Mensen die geen waarde bij Allah (swt) meer hebben, vallen in zonden. En al hadden zij wel een waarde bij Allah (swt) dan had hij hen zeker beschermd”.*

In surat Al-Hajj zegt Allah (swt) in ayah 18 : *“En voor degene die door Allah wordt vernederd is er niemand (anders) die hem kan eren.”*

De profeet (VZMH) zegt: *“Wie zijn waarde bij Allah (swt) wil weten, moet kijken naar hoe de waarde van Allah (swt) bij hem zelf is.”*

Een gelovige moet altijd voor ogen hebben dat Allah (swt) ons ziet en weet wat wij doen. Wij moeten beseffen dat op de dag des oordeels onze lichaamsdelen tegen ons zullen getuigen.

In surat al-hadid ayah 4 zegt Allah (swt): *“Hij is Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens heeft Hij Zich boven de Troon verheven. Hij weet wat er in de aarde gaat en wat er uit voorkomt en (Hij weet) wat er uit de hemel neerdaalt en wat ernaar opstijgt. En Hij is met jullie, waar jullie je ook bevinden. En Allah is Alziend over wat jullie doen.”*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

---

<sup>1</sup> Dus zonden die door ons als te licht en klein worden gezien.