

Samenvatting vrijdaggebed 23 januari 2015

Onderwerp: Hoe realiseer je rechtschapenheid?

Er zijn veel manieren en wegen om rechtschapenheid te realiseren, onder andere:

1. Vastklampen aan Allah (swt)

De beste manier om rechtschapenheid te realiseren is zoals Allah (swt) in Surat Aali-Imraan (3) ayah 101 zegt *“En degene die zich vastklampt aan Allah zal zeker worden geleid naar een recht pad”*. Degene die zich vasthoudt aan het geloof, d.w.z. de koran en de sunnah, hoeft niet bang te zijn om af te dwalen.

Volgens Ibn-Kathir zijn het vastklampen en het vertrouwen op Allah (swt) de basis voor leiding naar het rechte pad en dus succes.

2. Haasten naar gehoorzaamheid aan Allah (swt).

Het haasten en initiatief nemen tot gehoorzaamheid aan Allah (swt) is een van de beste aanleidingen tot het creëren van rechtschapenheid. Allah (swt) zegt surat An-Nisaa' ayah 66,67 en 68 (66) *“Maar als zij hadden gedaan wat hun was voorgeschreven, dan was dat beter en sterker voor hun geloof geweest”*. (67) *“En dan zouden wij hun van onze zijde zeker een grandioze beloning hebben gegeven”*. (68) *“En dan zouden wij hen zeker naar een recht hebben geleid”*.

3. Leven met de Koran

Het lezen, memoriseren en begrijpen van de Koran en het handelen ernaar.

Allah (swt) zegt in surat Al-Maaida ayah 15 en 16, (15) *“O Lieden van het boek, voorzeker, onze boodschapper is tot jullie gekomen, om jullie duidelijk te maken wat jullie veelal probeerden te verbergen van het boek, en hij vergeeft veel. Voorzeker, er is tot jullie een licht van Allah gekomen en een duidelijk boek.”* (16) *“Allah leidt daarmee degene die zijn welbehagen zoekt naar de wegen van vrede. En hij voert hen met zijn toestemming van de duisternis naar het licht en hij leidt hen naar het rechte pad”*.

4. Zuiverheid en het strijden tegen ‘jeczelf’ (nafs)

Zuiverheid in daden voor Allah (swt) en het bestrijden van je ego (nafs) door afstand te houden van ongehoorzaamheid aan Allah (swt) en de begeerten. Allah (swt) zegt in surat Al-Ankaboet ayah 69 *“En degene die strijden omwille van ons, zullen Wij zeker leiden naar onze wegen. En waarlijk, Allah is zeker met de weldoeners”*.

5. Smeekbeden

Een andere manier om rechtschapenheid te realiseren is het veelvuldig verrichten van smeekbeden. En vraag Allah (swt) om succes in rechtschapenheid naar Zijn pad. Allah (swt) zegt in een hadith Qudsi:

“O Mijn dienaren, jullie dwalen allen behalve diegene die Ik geleid heb, zoek daarom Mijn leiding en Ik zal jullie leiden.” (Muslim)

Elk mens wordt met de fitrah geboren en heeft dus de geboren aanleg om de waarheid te accepteren, en als Allaah hem dan leiding geeft dan zorgt Hij ervoor dat die persoon kennis krijgt over het geloof. Niemand kan dus geleid worden zonder dat Allah dat voor diegene mogelijk maakt. Wij hebben allemaal Allah nodig om leiding te krijgen en op de juiste weg te blijven. Elke dag vele keren vragen wij aan Allaah om ons de juiste weg te

wijzen door te reciteren 'ihdinas-siraatal-mustaqiim' - leid ons naar de juiste weg. Er zijn twee soorten leiding. Eerste is algemene leiding en dit houdt in dat iemand geleid wordt naar de islam en iemaan. En de tweede soort is gedetailleerde-specifieke leiding en dit houdt in dat een gelovige de details van de zuilen van de islam en iemaan kent en deze leiding helpt hem om deze details van de zuilen van de islam en iemaan uit te voeren en zich eraan te houden.

Kortom: wij hebben Allahs hulp nodig om op het juiste pad te blijven.

De volgende dua is belangrijk en aanbevolen om het te memoriseren en regelmatig te zeggen: *"Allahumma ya Muqallib al Quloob thabbit qalbi 'alaa Deenik"*. De vertaling hiervan is, "O Allah, Jij die de harten doet draaien, laat mijn hart standvastig zijn in de islam." Met draaien wordt bedoeld: dat iemands hart naar het goede gericht wordt of naar het slechte.

6. Het kiezen van vroom gezelschap

Vroom gezelschap die jou kunnen aansporen tot het goede en waarschuwen voor het slechte. Dus het kiezen en omgaan met goede vrienden is belangrijk. Allah (swt) zegt in surat At-Tawbah ayat 71 *"En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Zij bevelen het goede, verbieden het slechte, onderhouden het gebed, dragen de zakat¹ af en zij gehoorzamen Allah en zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die door Allah begenadigd zullen worden. Voorwaar, Allah is machtig, Alwijs."*

In de volgende hadith geeft de profeet (VZMH) een voorbeeld van goede en slechte metgezellen: "De gelijkenis van de goede en slechte metgezellen is als een drager van muskus en een persoon die een met een blaasbalg blaast. De muskusdrager geeft je er wat van of hij laat je wat van hem kopen of je krijgt op z'n minst een aangename geur van hem. De blaasbalgblazer brandt je kleren of je krijgt een onaangename geur van hem." (Al-Bukhari 341; Muslim 6361)

¹ De armenbelasting