

Samenvatting vrijdaggebed 23 oktober 2015

Onderwerp: Het werken voor het hiernamaals en de gunsten van Allah (swt)

---

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij

In surat mohamed ayat 15 zegt Allah (swt): *De beschrijving van het Paradijs dat aan de godsvruchtigen is beloofd (is als volgt): (een Paradijs) waarin in rivieren zijn van water dat niet verandert (d.w.z. waarvan de smaak en de geur niet veranderen). En rivieren van melk waarvan de smaak niet verandert. En rivieren van (niet bedwelmende) wijn, (die) verrukkelijk (is) voor degenen die het drinken. En rivieren van helder gemaakte honing (d.w.z. van schone en pure honing). En voor hen zullen daarin allerlei vruchten en Vergiffenis van hun Heer zijn. (Zijn deze) gelijk aan degene die voor eeuwig in het Vuur zal verblijven en (aan degenen die) kokend water te drinken krijgen dat hun ingewanden verscheurt?*

Het paradijs is de beloning van Allah voor de gelovige die Allah (swt) vreest, Hem gehoorzaamt en Zijn grenzen kent. In deze Paradijs is alles wat jij wenst aanwezig, gunsten die jij nooit hebt gezien en nooit hebt kunnen voorstellen.

Al-Moghira ibn Shu'ba (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd:

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zegt: De profeet Musa (vrede zij met hem) vraagt Allah (swt):

“Wat heeft iemand die als laatste het Paradijs zal binnentreden als beloning?”

Allah (swt) antwoordde hierop: “Dat is een man die naar binnen treedt als alle mensen hun beloning hebben gehad.”

Wanneer deze man het Paradijs binnen treedt, vraagt hij aan Allah (swt): “O Allah, hoe kan dat, want iedereen heeft al een plek ingenomen”

Hierop antwoord Allah (swt): “Ben jij tevreden als jij dat krijgt wat een koning van de wereld zou bezitten?”

Hierop antwoord de man: “O Allah, ik ben tevreden.”

Allah (swt) zegt: “Jij krijgt vijf keer zoveel.”

De man zegt vervolgens: “O Allah, ik ben tevreden”

Allah (swt) zegt: “Jij krijgt dat nog eens tien keer erbij en alles wat je daarnaast nog wenst.”

De man antwoordde vervolgens met: “O Allah, ik ben tevreden”

Musa (vrede zij met hem) vraagt Allah (swt): “En wie zal de hoogste beloning krijgen?”

Allah (swt) antwoordde hierop: “Dat zijn mijn dienaren die Ik heb uitgekozen en die zijn er speciaal om mij aan te bidden.”

Het leven op deze wereld is kort waar zowel de gehoorzame als niet gehoorzame aan Allah (swt) tijdelijk van kunnen genieten. Het hiernamaals is een waarheid en een eeuwigheid voor de gelovigen. Wees degene die werkt voor het hiernamaals en niet degene die alleen werkt voor het wereldse. Degene die wijs is, is degene die zichzelf bekritiseert en werkt voor het hiernamaals. De nalatige is iemand die lui is in het geloof en denkt dat het allemaal wel goed komt.

De gunsten van deze wereld zijn ten opzichte van de gunsten van het hiernamaals niet groot. De beproevingen op deze wereld zijn ook niet te vergelijken met de beproevingen in het hiernamaals. Allah (swt) heeft de profeet (VZMH) laten kiezen om een profeet en koning te zijn of een profeet en aanbidder van Allah (swt) te zijn. De profeet (VZMH) heeft gekozen om een profeet en aanbidder van Allah (swt) te zijn, want hij kent de waarde van deze wereld.

Als de gelovige zich verheugt om Allah (swt) te ontmoeten, dan verheugt Allah (swt) zich ook om de gelovige te ontmoeten. Als de gelovige Allah (swt) vreest dan zal Allah (swt) ervoor zorgen dat hij zijn doelen bereikt en hem beschermen voor de bestraffing.

In surat al-Anbiyaa (De Profeten) zegt Allah (swt) in 101 t/m 103:

Waarlijk, degenen met wie Wij het goede voorhebben, zij zijn degenen die op afstand hiervan (d.w.z. van de Hel) worden gehouden. 102. Zij zullen het minste geluid hiervan (d.w.z. van de Hel) niet horen en zij zullen voor eeuwig vertoeven in datgene waar naar zij verlangen (d.w.z. in het Paradijs). 103. De grootste angst zal hen niet betreuren en de Engelen zullen hun tegemoetkomen (en zeggen): "Dit is jullie dag die jullie is beloofd. "

In de volgende hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Said Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn):

*"Voorwaar, Allah zal tegen de mensen van het Paradijs zeggen: "O mensen van het Paradijs," waarop zij antwoorden: "Hier zij weer, onze Heer, om U te behagen." Allah zegt: "Zijn jullie tevreden?" waarop zij antwoorden: "Waarom zouden wij niet tevreden zijn, terwijl U ons heeft gegeven wat U niemand van onder Uw schepselen heeft gegeven?" Allah zegt: "Zal Ik jullie iets beters geven?" waarop zij vragen: "O Heer, wat is beter dan dit?" Dan zegt Allah: "Ik laat Mijn Tevredenheid op jullie rusten, waarna Ik nooit meer boos op jullie zal worden."*

(Sahih Bukhari en Sahih Muslim)

Tot slot, de weg naar het hiernamaals kent obstakels, dit zijn de verleidingen van het wereldse. Degenen die Allah (swt) gehoorzamen en vrezen en de verleidingen kunnen weerstaan, zullen succesvol zijn en het paradijs mogen binnentreden.

Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته