

Samenvatting vrijdaggebed 06 februari 2015

Onderwerp: Aanleidingen tot het verkrijgen van godsvrees (taqwaa)

De aanleidingen tot het verkrijgen van godsvrees (taqwaa) zijn samengevat:

1. Het zuiver en alleen aanbidden van Allah (swt)

In soerah (51) adh-Dhaariyaat (Degenen die doen verspreiden) ayat 56 zegt Allah (swt): "En Ik (Allah) heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij (Alleen) te aanbidden."

Om zuiverheid in aanbidding van Allah (swt) te bereiken dien je de goede daden vanuit je hart puur voor Hem (Allah) te verrichten en niet om andere redenen. Volgens Ibn-Taymiyah is aanbidding Allah (swt) de overkoepelende term van alle daden (zowel spreken als doen, de zichtbare en onzichtbare).

2. Baatvolle kennis

In soerah (39) az-Zoemar (De Groepen) ayat 9 zegt Allah (swt): "Zeg (O, Mohammed): "Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk aan elkaar?"

Baatvolle kennis is de kennis die je dichterbij Allah (swt) brengt en je godsvrees doet vermeerderen en je aanspoort om goede daden te verrichten. Het opdoen van kennis is een van de beste manieren om dichterbij Allah (swt) te komen en je daden compleet maken.

HADITH van Mo3awiya (moge Allah tevreden over hem zijn) overleverde dat de profeet (VZMH) zei: "Als Allah (swt) iemand het goede wenst, geeft Hij hem kennis"

3. Het verrichten van goede daden

Ibn Al-Qayim zegt: "Zinvolle kennis en goede daden is het ware geloof en maakt de persoon volmaakt". Kennis en daden gaan altijd samen, het is niet voor te stellen dat deze twee factoren los van elkaar zijn. Goede daden geven de moslim kracht om zijn nafs (ego) in bedwang te houden en dichterbij Allah (swt) te komen. De profeet (VZMH) heeft ons aangespoord om consequent goede daden te verrichten ook al is het weinig. |

4. Zelfreflectie en beoordeling

De moslim dient stil te staan bij zichzelf en te reflecteren om zo zijn ego te beheersen.

In soerah (59) Al-Hashr (De Verzameling) ayat 18 zegt Allah (swt): "O jullie die geloven, vrees Allah en laat iedere ziel naar wat zij vooruit heeft gezonden voor morgen. En vrees Allah, waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen."

In soerah (75) Al-Qiyaamah (De Opstanding) ayat 1 en 2 : (1)"Ik zweer bij de dag der Opstanding. (2) "En Ik zweer bij de zelfverwijtende ziel".

Mujahid (moge Allah tevreden over hem zijn) zegt: "De verwijtende ziel, is de ziel die spijt heeft van wat hij heeft nagelaten" (aan goede daden)

5. Voortdurend om vergeving vragen en berouw tonen

Iedereen begaat zonden, dat is menselijk, men dient daarom voortdurend om vergeving te vragen en berouw te tonen.

In soerah (24) An-Noor (Het Licht) ayat 31 zegt Allah (swt): “En toon allen berouw aan Allah, O Gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn.”

Ibn-Kathir zegt: “Oprechte berouw veegt de begane zonden weg. Men dient te stoppen met de zonden die hij op dat moment begaat, spijt te hebben van de zonden die hij begaan heeft en er niet in terug te vallen”. (interpretatie van vertaling)

De profeet (VZMH) zegt: “O mensen, toon berouw aan Allah, voorwaar Ik toon honderd keer per dag berouw.”

6. Geduld en het bestrijden van je nafs (ego)

In soerah (22) Al-Hajj (de Hadj) ayat 78 zegt Allah (swt): “En strijd omwille van Allah zoals jullie voor Hem horen te strijden. Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft de godsdienst niet moeilijk gemaakt voor jullie.”

Het geduld is op te delen in drie categorieën: (1) het geduld hebben in de gehoorzaamheid van Allah (swt), (2) geduld hebben in het bestrijden van een zonde en (3) geduld hebben in beproevingen.

Ibn Al-Qayim zegt: “De ultieme strijd (jihad) is het strijden tegen ‘jezelf’ (jihad nafs), het strijden tegen wereldse genietingen, en het strijden tegen de duivel (shaytan). (interpretatie van vertaling)

7. Vroom gezelschap

Vroom gezelschap die jou kunnen aansporen tot het goede en waarschuwen voor het slechte. Dus het kiezen en omgaan met goede vrienden is belangrijk. Allah (swt) zegt in surat At-Tawbah ayat 119 “O jullie die geloven, vrees Allah en behoort tot de waarachtigen.”

8. Het gedenken van de dood en de dag der Opstanding

Een moslim die de dood, het graf en de dag der Opstanding gedenkt, is vrij van de ‘wereldse gevangenis’. Het gedenken van de dood is ook een medicijn voor verschillende ziektes zoals; jaloezie, hebberigheid, egoïsme, hoogmoedigheid,