

Samenvatting vrijdaggebed 20 februari 2015

Onderwerp: Het bevelen tot het goede

Het goede (al maarouf) zijn de vrome handelingen die Allah (swt) ons heeft verplicht zoals, het gebed, het vasten, de hadj, het bezoeken en onderhouden van familiebanden, het gehoorzamen van de ouders en het vrijwillig geven van aalmoezen etc.

De profeet (VZMH) was in de tijd voor zijn profeetschap een oprecht en volmaakt persoon. Zo had hij in deze tijd de volgende goede eigenschappen:

1. Hij (VZMH) onderhield de banden met zijn familie.
2. Hij (VZMH) sprak altijd oprecht. Hij stond bekend de 'sadiq al amien', de eerlijke en oprechte.
3. Hij (VZMH) gaf aalmoezen aan de armen, weeskinderen en weduwen.
4. Hij (VZMH) was erg gul en gastvrij.
5. Hij (VZMH) hielp altijd mensen die getroffen werden door een ramp (mossiba).

Onder het goede valt o.a. ook:

1. Het bemiddelen tussen mensen in conflictsituaties
2. Zachtmoedig en vergevingsgezind zijn
3. Het onderwijzen en begeleiden van mensen
4. Dienstverlenend naar mensen zijn in het geloof en in de wereldse zaken
5. Het aflossen van schulden namens anderen
6. Het oplossen van problemen
7. Het bevelen tot het goede en het verbieden van het slechte

In surah Loeqmaan (31) ayat (17) zegt Allah (swt): "O mijn zoon, onderhoud het gebed en beveel het goede en verbied het slechte. En wees geduldig met wat jou overkomt. Voorwaar, dit behoort tot de bepalende zaken (voor het geloof)."

Abi Dharr heeft overgeleverd dat de profeet (VZMH) tegen hem zei: "Je moet een kleine goede daad niet onderschatten, ook al is het een blijde gezicht".

Allah (swt) heeft ons in vele ayats aangespoord tot het oprecht spreken en het goede doen. Bijvoorbeeld in surah Al-Imraan (3. De familie van Imraan) ayat 104 zegt Allah (swt): “En laat een gemeenschap uit jullie voortkomen die naar het behoorlijke uitnodigt, het goede beveelt en het slechte verbiedt. En zij zijn degenen die succesvol zijn.”

Het doen van het goede is onbeperkt

Alle daden die conform de Islam zijn behoren tot het goede. Dat kan zijn het vriendelijk spreken, het glimlachen, het helpen van de behoeftigen, gastvrijheid, etc. Deze handelingen zijn gelijk als sadaqa (gift). De profeet (VZMH) heeft gezegd: “Het glimlachen naar je broeder is een sadaqa (gift)”.

De beloning voor het goede

De profeet (VZMH) heeft gezegd: “Wie zijn broeder helpt, Allah (swt) helpt hem. En wie een probleem voor een broeder oplost, Allah (swt) lost dan voor hem op de dag des Oordeels een probleem op.”