

Samenvatting vrijdaggebed 13 maart 2015

Onderwerp: De relatie van de dienaar jegens Allah (swt) en mede gelovigen

Allah (swt) zegt in surat an-Nisaa' (De Vrouwen) ayah 65: "Maar nee, bij jouw Heer! Zij zullen niet geloven totdat zij jou (O Mohamed) tussen hen laten oordelen over hun geschillen, en vervolgens geen enkele vorm van weerstand in zichzelf ondervinden tegen datgene wat jij oordeelt en zij zich (daaraan) volledig overgeven."

Deze ayah benadrukt dat wij ons moeten houden aan alles wat Allah (swt) toestaat en wij ons moeten weerhouden van alles wat Allah (swt) heeft verboden. Een moslim dient genoeg te nemen en tevreden te zijn met alles wat hem overkomt, zowel het goede als het slechte. Bij alles wat hem overkomt, dus in elke situatie dient hij Alhamdulillah (Alle lof zij Allah) te zeggen. Hiervoor dient de moslim een sterke Imaan (geloof) te hebben. Dit kun je bereiken door je volledig over te geven aan Allah (swt) en je vertrouwen volledig in hem te stellen.

In de volgende hadith zegt de boodschapper (VZMH) hierover: "Wie er getuigt dat er niets het waard is om aanbeden en gehoorzaamd te worden behalve Allah en dat ik de Boodschapper ben van Allah, zonder hier aan te twijfelen, zal de Jannah binnentreden." (Saheeh Moeslim)

In een deel van de hadith waarbij Jibril in de gedaante van een mens vroeg aan de profeet (VZMH) "Bericht mij wat imaan is." antwoordde de Profeet, vrede zij met hem (VZMH): "Dat je gelooft in Allah, in Zijn Engelen, in Zijn Boeken, in Zijn Boodschappers, in de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte." Hij zei: "Je hebt juist gesproken." (Saheeh Moeslim)

Het onderscheid tussen Islam en Imaan. Als beide termen samen worden vermeld, dan wordt de Islam uitgelegd als de daden van het lichaam en de Imaan als de 'daden' van het hart.

Relatie tussen de gelovigen onderling

In surat at-Tawba (Het berouw) ayah 71 zegt Allah (swt): En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Zij bevelen het goede, verbieden het slechte, onderhouden het gebed, dragen de zakaat af, en zij gehoorzamen Allah en zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die door Allah begenadigd zullen worden. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.

In de volgende hadith wordt overgeleverd: "De gelovigen zijn in hun onderlinge genade, liefde en vriendelijkheid als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is het hele lichaam betrokken in de vorm van slapeloosheid en koorts." (Saheeh Moeslim & Bukhari)

De Islam schrijft ons voor om voor je broeders datgene te wensen wat jij voor jezelf ook wenst en dat we niet egoïstisch moeten zijn. Allah zegt in Soerat al-Maa'idah ayah 2 (interpretatie van de betekenis):

"Helpt elkander in het verrichten van het goede en godsvrucht. En helpt elkander niet in het verrichten van de zonde en agressie."

De profeet (VZMH) heeft ons aangespoord om elkaar te helpen in zowel goede alsook slechte tijden. Denk hierbij aan, het bezoeken van een zieke broeder, aalmoezen geven aan armen, helpen van ouderen, je broeder helpt bij wereldse praktische dingen, bijv. meehelpen solliciteren, bijstaan met advies etc.

De profeet (Vrede zij met hem) heeft gezegd: "De rechten van een moslim over zijn broeder zijn er vijf: de vredesgroet beantwoorden (salaam), de zieken bezoeken, begrafenissen bijwonen, gehoor geven aan de uitnodiging en het zeggen van 'moge Allah jou barmhartig zijn (yarhamoekAllah)' wanneer hij niest." (Saheeh Moeslim & Bukhari)

"Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst." (Saheeh Moeslim & Bukhari)

Goed zijn voor iedereen en alles wat Allah (swt) heeft geschapen

De moslim dient niet alleen gelovigen goed te behandelen maar met alles wat Allah (swt) heeft geschapen (dieren, bomen, planten etc.).

In surat al-Baqarah (De Koe) ayah 83 zegt Allah (swt): "En (gedenk) toen Wij het Verbond aanvaardden van de kinderen van Israel (zeggende): "Aanbid niemand behalve Allah, de verwanten, de wezen en de behoeftigen. En spreek het goede tot de mensen en onderhoud het gebed en draag de zakaat af". Vervolgens wenden jullie je in staat van afkeer af, op slechts enkelen na."

In de volgende geeft de Profeet (VZMH) een duidelijk voorbeeld van hoe ook dieren niet behandeld moeten worden. Hij (VZMH) heeft gezegd: 'Een vrouw werd bestraft omdat zij een kat had opgesloten totdat deze dood ging. De vrouw kwam in de hel terecht omdat zij de kat niet te eten en te drinken had gegeven tijdens de opsluiting en omdat zij de kat ook niet liet weggaan om zelf voor eten te zorgen'." (Saheeh Moeslim & Bukhari)

Tot slot, in deze laatste hadith wordt de essentie van deze khutba kort samengevat.

De profeet (VZMH) heeft gezegd:

"Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. Wendt jullie niet af van elkaar. Verkoopt niet ten laste van elkaar. En wees broeders, O dienaren van Allah. De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier - hij wees tot drie keer toe naar zijn borst. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer." (Saheeh Moeslim)