

Samenvatting vrijdaggebed 20 maart 2015

Onderwerp: De verdiensten van het vrijdaggebed (El Djoemoe'ah)

In de khutba van vandaag staan we stil bij de verdiensten en regels van het vrijdaggebed:

In surat al-Djoemoe'ah (De Vrijdag) zegt Allah (swt) in ayah 9 en 10:

09. "O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt geroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten."

10. En wanneer het gebed is volbracht, verspreid jullie dan op de aarde, en zoek de gunst van Allah. En gedenk Allah veelvuldig opdat jullie succesvol zullen zijn."

Volgens Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de profeet (VZMH) gezegd: de beste dag waarop de zon is opgekomen, is de vrijdag: het is op die dag dat Adam werd geschapen, het is op die dag dat hij het paradijs werd binnen gehaald en het is op die dag dat hij eruit verjaagd werd. (Moslim)

Toelichting

- Deze ayahs en hadith benadrukken hoe belangrijk de vrijdag voor ons is. Er wordt gewezen op de gunsten van de vrijdag in vergelijking met de andere dagen van de week. Het is op de vrijdag dat Adam (as), het meest geliefde schepsel van Allah (swt) geschapen werd. Het is ook op die dag dat Allah hem eerde door hem het paradijs binnen te leiden en het is op die dag dat hij op de aarde neerdaalde om er de vertegenwoordiger en de behoeder (de khalifa) van te zijn.
- We worden aangespoord om meer goede te verrichten en meer te bidden op die dag.

Allah (swt) heeft vrijdag de voorkeur gegeven boven de andere dagen. Allah (swt) heeft specifieke rituelen ingesteld op deze beste dag. Door de status van deze dag bij Allah (swt), schonk Allah (swt) deze dag aan de gelovigen zodat hij hen kan belonen.

Vrijdag is de dag waarin er een uur is waarin onze smeekbeden geaccepteerd worden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd over de vrijdag in een overlevering die vermeld staat in Bukhari en Moslim: "*Gedurende (de vrijdag) is er een tijd waarop een moslimdienaar niet staat en bidt en Allah om iets vraagt zonder dat Hij het aan hem zal geven,*" en hij gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is.

Rituelen van de vrijdag

Op deze dag kennen we enkele rituelen:

1. De grote wassing (ghoesl). Volgens Ibn Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de profeet (VZMH) gezegd: Als een van jullie beslist om naar het vrijdaggebed te komen, laat hem dan eerst de grote rituele wassing (ghoesl) verrichten.”(Al Bukhari en Moslim)

In een andere hadith overgeleverd door Salmaan (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de profeet (VZMH) gezegd: *“Wanneer een persoon een bad neemt op vrijdag en zichzelf reinigt zoveel hij kan en zijn haren insmeert met olie, of zichzelf insmeert met de parfum in zijn huis, vervolgens op weg gaat (naar de moskee) en (daar) geen twee personen van elkaar scheidt (door tussen hen in te gaan zitten) vervolgens bidt wat er voor hem bepaald is en vervolgens zwijgt terwijl de Imaam spreekt, voor hem zal zeker datgene vergeven worden wat er tussen die vrijdag en de volgende vrijdag plaats vindt.”* (hadith Al Bukhari)

2. Zegeningen uitspreken over de profeet (VZMH). Volgens Aws ibn Aws (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de profeet (VZMH) gezegd: “De vrijdag behoort tot jullie beste dagen. Spreek daarom op die dag meer zegeningen over mij uit, want jullie gebeden worden aan mij voorgesteld. (Aboe Dawood)
3. Het lezen van surat Al Kahf (De grot). Volgens Abu Said Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de profeet (VZMH) gezegd: *“Degene die Surat Al Kahf op vrijdag reciteert, zal een licht hebben, wat hem verlicht van deze vrijdag tot de volgende (vrijdag).”* (Al-Hakim, Bayhaqi en sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie). Een islamitische dag begint na het maghreb gebed, dus de vrijdag begint voor ons op de donderdag na het maghreb gebed. Het is dus toegestaan om vanaf dat moment deze surah te reciteren.
4. Vroeg naar de moskee gaan voor het vrijdaggebed. Volgens Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft de profeet (VZMH) gezegd: *“Wie op vrijdag de grote wassing verricht en vervolgens in het eerste uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kameel heeft geofferd. En wie in het tweede uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een koe heeft geofferd. En wie in het derde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een gehoornde ram heeft geofferd. En wie in het vierde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kip heeft geofferd. En wie in het vijfde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een ei heeft geofferd. Maar zodra de imam tevoorschijn komt, gaan de engelen naar binnen om te luisteren naar de khutbah. (Sahih Bukhari en Sahih Muslim)*

Deze hadith leert ons dat de grootte van de beloning voor het jumuah gebed afhankelijk is van het tijdstip waarop men naar de moskee gaat. Degenen die het vroegste naar de moskee komen, maken aanspraken op de grootste beloning.

Over het luisteren naar de preek

Overgeleverd door Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) is dat Boodschapper van Allah (VZMH) heeft gezegd: *“Als je op vrijdag tegen de persoon naast jou luister zegt terwijl de imam preekt dan heb je ongeldig gesproken.”* Deze hadith toont ons het verbod op praten tijdens de vrijdagpreek. Het is zelfs verboden om iemand tot stilte te vermanen.

De strenge waarschuwing tegen het laten van het vrijdaggebed

Overgeleverd van Al Hakam Ibn Al Minaa is dat Abdullah Ibn Umar en Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hun zijn) dat zij de boodschapper van Allah (Vrede Zij met hem) op de planken van preekstoel hebben horen zeggen: *“Degenen die het bijwonen van de vrijdaggebeden nalaten dienen hiermee te stoppen anders zal Allah (swt) hun harten verzegelen en vervolgens zullen zij tot de onachtzamen behoren.”*

Tot slot, het is aan ons om op vrijdag veel vrome daden te verrichten, waaronder het verrichten van smeekgebeden (dua's), het reciteren van soerat al- Kafh, gebeden, het bezoeken van de familieleden, etc... Het is ook sterk aanbevolen om onze kinderen, die in staat zijn naar moskee te komen, te motiveren om naar het vrijdaggebed te komen en het belang ervan aan hen te leren.

Moge Allah ons allen belonen voor de vrome daden, en vergeven voor onze zonden.

Wa alhamdulillah rabbi al3aalamien