

**Samenvatting vrijdaggebed 03 april 2015**

**Onderwerp: De gunsten van het aanbidden van Allah (swt) in tijden van fitna<sup>1</sup>**

---

In surat Al-Hadid zegt Allah (swt) ayah 10: *"...Degenen onder jullie die uitgaven vóór de overwinning (d.w.z. vóór de inname van Mekka) en (die) strede(n), zijn niet gelijk, aan degenen die daarna uitgaven en strede(n). Zij zijn hoger in rang dan degenen die daarna uitgaven en strede(n). En Allah heeft eenieder (van hen) het goede (d.w.z. het Paradijs) beloofd. En Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen."*

Het aanbidden van Allah (swt) in tijden van fitna is vergelijkbaar als een migratie naar de profeet (VZMH). (Muslim)

Het aanbidden van Allah (swt) in tijden van fitna en onachtzaamheid wordt meer en zwaarder beloond dan in gewone tijden.

Neem als voorbeeld de context van een markt waarin veel mensen met wereldse zaken bezig zijn o.a. handelen, kopen en verkopen, bedriegen, stelen etc. Als men daar Allah (swt) gedenkt en aanbidt dan wordt dat zwaarder beloond. Abu Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) ging als gewoonte naar de markt, niet om te handelen, dus niet om te kopen of te verkopen, maar puur om daar stil te staan bij Allah (swt) en Allah te gedenken.

Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: *"De meest geliefde plaats van Allah zijn de moskeeën en de meest gehate plaatsen zijn de marktplaatsen."*

Allah (swt) zegt in surah al-Noor (het Licht) ayah 37 en 38: 37. *"Mannen die niet door handel, noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah, en (van) het onderhouden van het gebed en (van) het afdragen van de zakaat. Zij vrezden de dag waar op de harten en het zicht zich zullen omdraaien. 38. Opdat Allah hen beloond voor het beste wat zij hebben gedaan en hun meer van Zijn gunst zal geven. En Allah schenkt aan wie Hij wil zonder enige beperking."*

In de volgende hadith overgeleverd door at-Tirmidhie en Abou Daawud wordt benadrukt hoe zwaarder de beloning is in tijden van fitna. De boodschapper van Allah (VZMH) heeft gezegd: *"Er zal in de toekomst een tijd aanbreken waar het standvastig zijn in de Deen zoals het vasthouden van vuur is. Degene die dan standvastig is krijgt de beloning van 50 personen.' Zijn metgezellen vroeger hierop: 'zullen zij de beloning krijgen van 50 personen van de mensen onder ons of van de mensen onder hen?' Hij (VZMH) antwoordde: 'De beloning van 50 mensen van jullie.'"*

Men moet Allah (swt) aanbidden en niet haasten naar de beloning door zelf bepaalde acties te ondernemen die mogelijk schadelijk zijn voor de ummah (gemeenschap). Men ook niet nalatig zijn en hoop opgeven in tijden van fitna en het gedenken van Allah (swt) vergeten. Het is belangrijk dat je een goede balans vindt in deze tijden en geduld hebt.

Allah (swt) zegt in surat al-Mujadala ayah 21: *"Allah heeft (het volgende) bepaald: 'Ik (Allah) en mijn boodschappers zullen zeker overwinnen.'" Voorwaar Allah is sterk, Almachtig."*

---

<sup>1</sup> Beproeving

Het aanbidden van Allah (swt) houdt in dat men de salats (gebeden) moet onderhouden, zakaat (aalmoezen) geven, het vasten, de bedevaart verrichten, giften geven en het bevelen naar het goede en weerhouden van het slechte.

Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) 's nachts in het gebed stond totdat zijn voeten opgezwollen waren. Zij vroeg hem (vrede en zegeningen zij met hem): *“Waarom doet u dat, O Boodschapper van Allah, terwijl Allah u uw vroegere en latere zonden vergeven heeft?”* De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

*“Houd ik er dan niet van om een gehoorzame (dankbare) dienaar van Allah te zijn?”*

Deze hadith staat vermeld in Sahih Bukhari.

**Middelen om standvastig te blijven ten tijde van fitna:**

1. Het veelvuldig verrichten van smeekbeden. De Profeet (vrede zij met hem) en de metgezellen waren gewoon om dit te doen en wij dienen hen hierin te volgen.
2. Het kiezen van goed gezelschap. Kies de juiste vrienden uit en weet met wie je omgaat. Vrienden slepen je overal mee. Zij hebben effect op jou, hoe je het ook wendt of keert. Is het niet op korte termijn, dan is het op een langere termijn.
3. Het reciteren van de Koran. Wij dienen tijd te maken om de Woorden van Allah te overpeinzen. Wanneer wij Zijn Woorden niet reciteren en de Koran de rug toe keren, dan keren wij de rug toe naar Allah, de Verhevene. Ibnou Abbaas zei: *“Allah heeft de garantie gegeven aan degenen die de Koran reciteren en de band met de Koran onderhouden, dat zij niet zullen afdwalen noch zullen zij ongelukkig zijn.”*
4. Het gedenken van de dood. De dood houdt ieder mens bezig en is onvermijdelijk. Men dient aan de dood te denken en de graven te bezoeken. Dit is een grote aanleiding en middel om standvastig te blijven op Zijn weg. De Profeet (vrede zij met hem) had de mensen verboden om de graven te bezoeken uit angst dat de mensen zouden vervallen in Shirk. Vervolgens zei hij (vrede zij met hem): *“Ik had jullie verboden om de graven te bezoeken, maar bezoek het. Voorwaar het is een gedenking voor het Hiernamaals.”*
5. Het verdiepen in de biografieën van de metgezellen (sahabas). Lees de biografieën en overpeins deze. De metgezellen hebben bittere tijden gekend, maar hebben zich desondanks vastgeklampt aan het geloof.
6. Het bijwonen van zittingen van kennis die omgeven worden door de Engelen. Kennis is een grote zaak en een bescherming tegen onwetendheid, twijfel en begeertes. Dit is een grootse zaak waarmee men nog standvastiger kan worden en op de Weg van Allah, de Verhevene, kan blijven.

Bron: al-yaqeen

Tot slot, In Muslim staat deze sahih overlevering vermeld die overgeleverd is door Suhayb (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

*“Hoe wonderlijk is de zaak van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dit is goed voor hem. Wanneer tegenslag hem treft, dan is hij geduldig en dit is goed voor hem.”*

Alle situaties zijn dus alhamdulillah goed voor de moslim.