

Samenvatting vrijdaggebed 10 april 2015

Onderwerp: Imaan (het geloof)

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij het geloof (imaan):

In de hadith van Jibril (Gabriel) over islam, imaan (het geloof) en ihsaan (perfectie in het geloof) zei de profeet (VZMH) over de imaan, dat is het:

'Geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Dag des oordeels en het geloven in de voorbeschikking (qadr) van zowel het goede en het kwade.' (Muslim)

De plaats van el Imaan, het geloof is het hart. Imaan, het geloof kan versterkt worden maar ook zwakker worden.

Wat maakt el Imaan sterk (het geloof)?

1. Het kennen van Allah (swt), zijn namen en eigenschappen
In surat 35. Faatir (de Stichter) ayah 28 zegt Allah (swt): *"... Het zijn slechts degenen met kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen. Voorwaar, Allah is Almachtig, Meest Vergevingsgezind."*
De beste mensen die Allah (swt) vrezen zijn de geleerden, d.w.z. de mensen die kennis hebben over de Koran, de sunnah, namen van Allah (swt) en de betekenissen daarvan en de eigenschappen van Allah (swt). Deze groep vreest Allah (swt) dan de rest van de gelovigen. Daarom heeft de profeet (VZMH) ons aangespoord om tot deze groep te behoren en de weg te zoeken die tot de kennis van Allah (swt) leidt.
2. Kennis vergaren en opdoen over het geloof. Anas (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd: *"De Profeet (VZMH) heeft gezegd: Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim."* [Moslim]. Aboe Ad-darda'a (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd: *"Ik heb de Profeet (VZMH) horen zeggen: 'Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker."* [Abu Daoud en Tirmidhi]
3. Bezinnen in de scheppingen van Allah (swt). In surat 3. Al-Imraan ayah 190 zegt Allah (swt): *"Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en dag bevinden zich zeker tekenen voor de bezitters van verstand."*
4. Het reciteren en begrijpen van de koran. In surat al-Anfaal ayah 2 zegt Allah (swt): *"De gelovigen zijn slechts degenen van wie de harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt. En wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen, vermeerderd hun geloof hierdoor. En in hun Heer stellen zij hun vertrouwen."* De basis van de Islam is de Koran, de woorden van Allah (swt) die elke moslim (jong,oud, iedereen) moet reciteren en memoriseren om Allah te kunnen gedenken.
5. Het vermeerderen van het gedenken van Allah (swt). In surat Ar-Ra'd ayah 21 zegt Allah (swt): *"(Dat zijn) degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen."* De profeet (VZMH) zegt: *"De vergelijking van*

degene die zijn Heer gedenkt met degene die Hem niet gedenkt, is als de vergelijking van de levende met de dode." [Bukhari en Muslim] Het gedenken van Allah (swt) kan door de Koran te reciteren, het gebed te verrichten, maar ook door dua (smeekbeden) en door deel te nemen aan zittingen waarin Allah (swt) gedenkt wordt.

6. Voorkeur geven aan wat Allah (swt) boven jezelf, dus alles wat je ziel (nafs) wil. Overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) is dat de profeet (VZMH) heeft gezegd: "Wie drie (kwaliteiten) bezit zal de zoetheid van het geloof proeven: Dat Allah en zijn Boodschapper hem meer lief zijn dan al het andere; dat hij van een persoon houdt en dat deze liefde voor hem alleen omwille van Allah (swt) is; en dat hij er een afkeer van heeft om terug te keren naar ongeloof, net zoals hij er een afkeer van heeft om in het vuur geworpen te worden.

Een metgezel van de Profeet (r) genaamd *Handalah al-Usaidi* heeft gezegd: "***Abu Bakr ontmoette mij en vroeg: 'Hoe gaat het met jou OHandalah?' Hij antwoordde 'Handalah is een hypocriet geworden!' Hij antwoordde, 'ver verwijderd is Allah van elke vorm van imperfectie! Wat zeg je nu?' Handalah zei: 'Wanneer we bij de Boodschapper van Allah (r) zijn, herinnert hij ons aan het Hellevuur en het Paradijs als of we het kunnen zien, maar als we het gezelschap van de Profeet (r), verlaten, zijn we bezig met onze vrouwen, kinderen en eigendommen en vergeten we veel.'*** Abu Bakr zei: "***Bij Allah, voorwaar het zelfde gebeurt met mij.'*** En dus gingen Abu Bakr en ik weg en kwamen we de Boodschapper van Allah (r) tegen. Ik zei, "***Handalah is een hypocriet geworden O Boodschapper van Allah (r)!***" De Boodschapper van Allah (r) antwoordde, "***Hoezo?***" Ik zei, "***O Boodschapper van Allah (r) wanneer we bij jou zijn, herinner je ons aan het Hellevuur en het Paradijs als of we het kunnen zien, maar als we het gezelschap van jou (r) verlaten, zijn we bezig met onze vrouwen, kinderen en eigendommen en vergeten we veel.'*** Hierop gaf de Boodschapper van Allah (r) als commentaar: "***Bij hem in Wiens Handen mijn ziel is, als jij in deze staat bent als je bij me bent, dan zouden de engelen naar beneden komen en je handen schudden in je bed en als je loopt, maar, O Handalah, er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat (en hij zei dat drie keer).'***" [Muslim]

7. Het aanwezig zijn bij zittingen waarin Allah (swt) wordt gedenkt. In Surat Al-kahf (de Grot) ayah 28: "*En stel jezelf geduldig op samen degenen die hun Heer in de ochtend en avond gedenken, strevend naar Zijn Gezicht. En wend jouw ogen niet hen af, strevend naar de bekoringen van het wereldse leven. En gehoorzaam niet degene van wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor Onze Gedenking en (die) zijn begeerte volgt en waarvan de zaak verloren is.*"
8. Afstand nemen van zonden. Het geloof wordt sterker door gehoorzaam te zijn aan Allah (swt) en wordt verzwakt door zonden te begaan. Het laten van zonden die het hart doden is een manier om het hart tot leven te brengen, zoals in de hadith: "*Indien de dienaar een zonde pleegt, verschijnt er een zwarte plek op zijn hart, en als hij dan naar vergiffenis zoekt, wordt deze plek verwijderd. En indien hij dan wederkeert naar deze zonde zal de plek wederkeren en groeien tot zijn hele hart zwart wordt*". Ibn Taymiyah zegt: "Het niet kijken naar zonden heeft drie voordelen: 1. Zoetheid van el Imaan (geloof) 2. Licht in het hart 3. Moedigheid"
9. Het vermeerderen van extra gebeden (nawafil gebeden). Allah zegt in Hadith Qudsi: "*... Mijn dienaar komt nader tot Mij met iets waar Ik meer van houd dan de religieuze verplichtingen, die Ik hem heb opgelegd, en Mijn dienaar komt steeds dichterbij door extra vrijwillige goede daden waardoor Ik meer van hem ga houden (nawafil). Als Ik van hem houd, dan ben ik zijn gehoor, waarmee hij hoort, en ben zijn gezicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij aanraakt en zijn voet, waarmee hij loopt. Als hij (iets) van Mij vraagt, dan geef Ik het hem beslist, en als hij bij Mij toevlucht zoekt, dan sta Ik het hem*

beslist toe. Ik aarzel over niets meer dan over (het opeisen van) de ziel van Mijn toegewijde dienaar; hij haat de dood en ik haat het om hem te kwetsen.”

Dit is overgeleverd door Al-Bukhari

10. Vragen aan Allah (swt) om versterking en vernieuwing van Imaan. De Profeet (VZMH) heeft tegen zijn Metgezellen gezegd: “Vernieuw jullie geloof” Zij zeiden: “En hoe kunnen wij ons geloof vernieuwen?” Hij antwoordde: “Zeg: « Lâ ilâha illa Allah ».

Het is belangrijk om regelmatig Lâ ilâha illa Allah te herhalen de gehele dag door, voordat de zon opkomt, bij zonsondergang, tussen de gebeden, er is geen maximum hiervoor om dit te herhalen.