

**Samenvatting vrijdaggebed 17 april 2015**

**Onderwerp: Vergeving van de zonden**

---

**الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين**

In de khutba van vandaag staan we stil bij de vergeving van de zonden.

In surat Aali-Imraan (3. De Familie van Imraan) ayah 133 zegt Allah (swt): *“En haast jullie naar vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen.”*

In surat Ghaafir (9. De Vergever) ayah 9 zegt Allah (swt) : *“En behoed hen voor (de gelovigen van) de slechte daden. En degenen die U op die dag behoedt voor (de gelovigen van) de slechte daden, voorzeker, U heeft hem dan begenadigd. En dat is de grandioze overwinning.”*

Er zijn heel veel aanleiding om vergiffenis van Allah (swt) te krijgen. Onder andere door:

1. Door berouw te tonen aan Allah (swt). Het Arabische woord voor berouw is Tawbah, welke letterlijk vertaald wordt met "terugkeren". Berouw betekent zich verwijderen van wat Allah heeft verboden en terugkeren naar wat Hij heeft bevolen. Er zijn drie voorwaarden voor het tonen van berouw: 1. Spijt betuigen, 2. Dat je stopt met de zonde die je begaat, 3. Dat je belooft niet terug te keren naar de zonde. Allah is blij met het berouw van zijn dienaar:  
Overgeleverd van `Abdullah r.a. Dat de profeet s.a.w.s. Heeft gezegd: *“Allah is blijer met het berouw van een dienaar dan een man die is neergestreken op een levensgevaarlijke plek. Zijn rijdier waarop zijn eten en drinken zijn geladen, is met hem. Nadat hij zijn hoofd neerlegt en een dutje doet, wordt hij wakker terwijl zijn rijdier is weggelopen. Als de hitte en de dorst - of wat Allah wil - zo hevig worden, zegt hij “ Ik keer terug naar mijn plek.” Nadat hij terug is gekeerd, doet hij weer een dutje. Als hij vervolgens (ontwaakt en) zijn hoofd opheft, ziet hij plotseling dat zijn rijdier weer bij hem terug is. “ (Al-Bukhari [6308])*  
In surat Mohamed ayah 19 zegt Allah (swt): *“Weet dan (o Mohamed) dat er geen God is dan Allah. En vraag om vergeving voor jouw zonde en (ook) voor de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En Allah kent jullie handelingen en jullie verblijfplaats.”*  
De profeet (VZMH) spoort ons aan om veel vergiffenis te vragen aan Allah (swt) en berouw te tonen. In de volgende hadith, overgeleverd door Abu Hurairah (ra) heeft de profeet (VZMH) gezegd: *"O mensen, toon berouw aan Allah. Bij Allah, ik toon berouw vaker dan zeventig keer per dag."* [Bukhari]
2. Tawheed. Alleen Allah aanbidden en Hem geen deelgenoten toekennen. In surat al- An'aam (6. Het Vee) zegt Allah (swt) in ayah 82: *“Degenen die geloven en hun geloof niet met onrecht vermengen, voor hen is er veiligheid. En zij behoren tot de recht geleiden.”*  
Tawheed is de basis van het geloof. Dat is DE voorwaarde voor de acceptatie van al je goede daden (voorbeeld giften, smeekbeden, broeders helpen) en aanbidningen bij Allah (swt).  
Overgeleverd door 'Othmaan (ra) is dat de Boodschapper van Allah (VZMH) heeft gezegd: *“Wie overlijdt terwijl hij [zeker] weet dat er geen ware God is behalve Allah, zal het paradijs betreden.”* [Muslim]. Allah (swt) zegt in surat an-Nisaa'(4. De vrouwen) ayah 48: *“Waarlijk, Allah vergeeft niet*

*dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij (alles aan) wie Hij wil. En degene die deelgenoten aan Allah toekent, verzint voorzeker een enorme zonde.“*

3. Vrome daden. Een belangrijke aanleiding tot het krijgen vergeving van je zonden is het verrichten van vrome daden. In surat al-Anfaal (8. De Oorlogsbuit) zegt Allah (swt) in ayah 2,3 en 4:  
*”2. De gelovigen zijn slechts degenen van wie de harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt. En wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen, vermeerdert hun geloof hierdoor. En in hun Heer stellen zij hun vertrouwen.*  
*3. Degenen die het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien. 4. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn. Voor hen zijn er rangen bij hun Heer, en vergiffenis en een edele Voorziening.”*
4. Afstand nemen van de zonden. Allah (swt) zegt in surat an-Nisaa’(4. De vrouwen) ayah 31:  
*”Als jullie de grote zonden mijden die voor jullie verboden zijn (gemaakt), zullen Wij jullie (kleine) slechte daden kwijt schelden en jullie toelaten tot een edele plaats (d.w.z. het Paradijs).”*  
Op gezag van Abu Hurairah (ra) is overgeleverd dat de Profeet (VZMH) zei:  
*”De vijf (verplichte) gebeden, vrijdag tot vrijdag, ramadan tot ramadan wissen de zonden uit (die gepleegd zijn) in de periode tussen hen, mits de grote zonden vermeden worden.” [Muslim]*
5. Het helpen van mensen en geen kwaad doen. Allah (swt) zegt in surat an-Noor’(24. Het Licht) ayah 22: *”En laat de bezitters van gunst en rijkdom onder jullie niet zweren om niet aan de verwanten, de behoeftigen en de emigranten op de weg van Allah uit te geven. En laat hen vergeven en geen acht slaan (op wat zij hebben misdaan). Houden jullie er niet van dat Allah jullie vergeeft? En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”*
6. De beproevingen die een moslim tegenkomt in het leven. In surat an-Nahl (De Bij) zegt Allah (swt) in ayah 110: *”Voorwaar, jouw Heer is vervolgens voor degenen die emigreerden nadat zij werden beproefd, en (die) daarna streden (op Zijn Weg) en geduldig waren, waarlijk, jouw Heer is daarna (voor hen) zeker Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”*  
De profeet (VZMH) heeft gezegd dat als een persoon door een doorn wordt geprikt, dit als een kwijtschelding (van zonden) geldt. Weet dat als een persoon geduldig rekent op de Beloning van Allah wanneer een ramspoed hem treft, hij hiervoor beloont zal worden. De ramspoed zal als een kwijtschelding zijn voor zijn zonden. In alle gevallen zijn ramspoeden een kwijtschelding van de zonden.
7. Smeekbeden (dua). De religieuze, islamitische betekenis van het woord dua kunnen we terugvinden in de woorden van ibn Al-Qayyim. Hij zei over de religieuze betekenis:  
**”Allah smeken om hetgeen wat goed voor je is en vragen om hetgeen wat schadelijk voor je is van je te verwijderen of om bescherming smeken tegen iets (voor het je schaadt).”**  
De volgende is een smeekgebed die de Profeet (saw) aan Abu Bakr (ra) leerde;  
Abdoellah ibn ‘Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) aan de Boodschapper van Allah (VZMH) vroeg: "Alstublieft, leert u mij een smeekbede die ik in mijn gebed kan zeggen." De Boodschapper van Allah (VZMH) zei: Zeg:  
*”O Allah, ik heb mezelf heel erg onrecht aangedaan (door mijn verplichting t.o.v. U niet na te komen) en er is niemand die de zonde kan vergeven behalve U. Vergeef mij dus want U bent de enige Vergever en heb genade met mij. Waarlijk U bent de Vergever en de Genadige”*  
***(Allaahoemma innie zalamtoe nafsie zoelman kathieran Wa laa jaghfiroedz-dzoenoeba illaa anta faghfir lie maghfiratam-min ‘indika warhamnie Innaka antal-Ghafoeroer-Rahiem)*** (Al-Bukhari en Muslim)

