
Moskee Bilal Alkmaar

Samenvatting vrijdaggebed 15 mei 2015

Onderwerp: De gunsten van maand Rajab

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij de gunsten van de maand Rajab.

In Surat at-Tawbah zegt Allah (swt) in ayah 36: *“Voorwaar, het aantal maanden bij ALLAH is twaalf maanden (in een jaar). Zo staat het (geschreven) in het Boek van ALLAH sinds de dag waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan (d.w.z van deze maanden) zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst, dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan. En trek gezamenlijk ten strijde tegen de veelgodenaanbidders, zoals zij gezamenlijk tegen jullie strijden. En weet dat ALLAH met de godsvruchtigen is”*

De heilige maanden zijn **Rajab, Dhoel-Qi'dah, Dhoel-Hiddjah en Moeharram.**

Het is overgeleverd door Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: **“... Het jaar bestaat uit twaalf maanden, waarvan vier maanden heilig zijn: de drie opeenvolgende maanden, Dhoel-Qi'dah, Dhoel-Hiddjah en Moeharram. En (vervolgens) Radjab Moedar; deze komt tussen Djoemaada en Sha'baan.**

Deze maanden worden om twee redenen heilig genoemd:

1. Omdat oorlog/vechten hierin is verboden. Behalve als deze door de vijand is begonnen.
2. Omdat het schenden van de gezegende grenzen hierin erger is dan in andere tijden.

In surat al-Baqarah (De Koe) ayah 217 zegt Allah (swt): *“Zij vragen jou over het strijden in de heilige maanden. Zeg: “Het strijden daarin is een grote (zonde).”*

En in surat al-Hadj zegt Allah (swt) in ayah 25: *“... En wie daarin ten onrechte (van de waarheid) wenst af te wijken (d.w.z. zondigt), wij zullen hem van een pijnlijke Bestrafing laten proeven.”*

Daarom heeft Allah ons verboden zonden te plegen gedurende deze maanden zeggende (interpretatie van de betekenis): *“Dus doe jullie zelf daarin geen onrecht aan.”*

Met “daarin” wordt verwezen naar alle maanden en ook specifiek naar de vier heilige maanden.

Dit verbiedt ons om zelf specifiek in deze maanden onrecht aan te doen, zoals het dat ook het geval is in de rest van het jaar. Het verbod geldt namelijk in alle tijden, maar nog sterker in deze tijd.

Het verrichten van een aantal daden in Rajab:

Vasten:

Met betrekking tot het vasten in de maand Rajab is er geen authentieke overlevering die erop wijst dat er een speciale voortreffelijkheid is voor het geheel of gedeeltelijk vasten van deze maand. Sommige mensen zonderen enkele dagen van Rajab uit om te vasten en geloven daarbij dat ze beter zijn dan anderen. Hier is echter geen basis voor in de Islamitische wetgeving. Er is wel een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) die erop duidt dat het aanbevolen is te vasten gedurende de heilige maanden (en Rajab is één van de heilige maanden.) Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: **“Vast sommige dagen van de heilige maanden en andere niet”.**

Het gebed

Ook met betrekking tot het gebed in de maand Rajab is er geen authentieke overlevering die erop wijst dat er een speciale voortreffelijkheid is voor het verrichten van het wens gebed op de eerste vrijdag van deze maand.

Zakat

Het bovengenoemde geldt ook voor de zakat. Ook hier is er geen authentieke overlevering die erop wijst dat er een speciale voortreffelijkheid is voor het geven van zakat in de maand Rajab.

Dit wil niet zeggen dat je deze maand dat je geen extra aanbiddingen mag verrichten zoals ook in de andere maanden. De maand Rajab behoort tot de heilige maanden, de profeet (VZMH) was gewoonlijk om in de heilige maanden ook te vasten.

De maand Rajab is alweer bijna voorbij, volgende week in sha Allah gaat de maand Sha'bane in. Deze maand moeten we zien als voorbereiding op de Ramadan, en waarbij we onze ziel en ook onszelf mentaal moeten voorbereiden en trainen, door bijvoorbeeld aan liefdadigheid te doen en intens bezig te zijn met het geloof.

Het is overgeleverd door An-Nasaa'i (2221) dat de profeet (VZMH) heeft gezegd: *"Het is een door de mensen genegeerde maand tussen Rajab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden (naar Hem) opstijgen terwijl ik vastende ben."* [hasan verklaard door Sheikh Al-Albaanie]"

Aischa (Moge Allah tevreden met haar zijn) zei: *"De boodschapper (VZMH) vastte totdat we dachten dat hij nooit zijn vasten zou verbreken en vastte niet totdat wij dachten dat hij nooit meer zou vasten. Ik heb de Boodschapper van Allah nooit een hele maand zien vasten behalve tijdens de Ramadan, en ik heb hem nooit meer zien vasten dan dat hij in Sha'baan deed."*

Tot slot eindigt deze samenvatting met een dua voor tijdens Rajab en Sha'baan:

Uitspraak: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
Vert.ned.: Allahumma bariklana fie Rajaba wa Sha'baana wa ballighna Ramadan
O Allah! Maak de maanden Rajab en Sha'baan gezegend voor ons, en laat ons de maand Ramadan bereiken
(zodat wij kunnen profiteren van de verdiensten en zegeningen)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته