

Samenvatting vrijdaggebed 22 mei 2015

Onderwerp: De maand Sha'bane

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij de gunsten van de maand Rajab.

Deze week is de maand Sha'bane ingegaan. Deze maand moeten we zien als voorbereiding op de Ramadan, waarbij we onze ziel en ook onszelf mentaal moeten voorbereiden en trainen, door bijvoorbeeld aan liefdadigheid te doen en intens bezig te zijn met het geloof.

Het is overgeleverd door An-Nasaa'i (2221) dat de profeet (VZMH) heeft gezegd: *"Het is een door de mensen genegeerde maand tussen Rajab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden (naar Hem) opstijgen terwijl ik vastende ben."* [hasan verklaard door Sheikh Al-Albaanie]"

In de maand Sha'bane stijgen alle daden naar Allah (swt). De profeet (VZMH) hield er dus van dat zijn daden naar Allah (swt) opstegen terwijl hij vastte.

Aischa (Moge Allah tevreden met haar zijn) zei: *"De boodschapper (VZMH) vastte totdat we dachten dat hij nooit zijn vasten zou verbreken en vastte niet totdat wij dachten dat hij nooit meer zou vasten. Ik heb de Boodschapper van Allah nooit een hele maand zien vasten behalve tijdens de Ramadan, en ik heb hem nooit meer zien vasten dan dat hij in Sha'baan deed."*

De maand Sha'bane is een maand waarin je stil moet staan bij jezelf en het afgelopen jaar. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn bijv. Wat is je doel voor de komende ramadan? Ben je tevreden over jezelf? Ga je je intensiever bezig houden met je geloof? Ga je de tekortkomingen van vorige Ramadan periode verbeteren?

Hoe kan ik de maand Sha'bane benutten?

- Berouw tonen aan Allah (swt) en afstand nemen van het al het verbodene. Het maken van fouten ligt in de aard van de mens. Onze Profeet (vrede zij met hem) zei: **"Iedere zoon van Adam (de mensheid) maakt fouten en de beste van hen die fouten begaan zijn zij die berouw tonen."** Allah heeft de mens niet in een staat achtergelaten waarin men niets kan doen om het goed te maken voor deze fouten. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om berouw te tonen.
- Het is aanbevolen om in de maand Sha'bane een aantal dagen te vasten ter voorbereiding op de Ramadan. Hiermee volg je ook de sunnah van de profeet (VZMH).
- Het meer reciteren van de Koran. Stel voor jezelf een aantal voor jouw haalbare doelen voor om delen van de koran te reciteren en te memoriseren.
- Het goed omgaan met anderen en vermijden van ruzie. De profeet (VZMH) zegt: *"Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst."* [Bukhari & Muslim] Andere zaken die vermeden dienen te worden zijn het roddelen over elkaar of elkaar haten. Allah (swt) zegt in surat an-Nisaa ayah 36: *"En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en behandel de ouders op een goede wijze, (evenals) de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de naaste buur, de naaste metgezel, de (behoefte) reiziger en wat jullie rechterhand bezit (d.w.z. de slavinnen). Waarlijk, Allah houdt niet van degene die zich verwaand en hooghartig opstelt."*

- Oprechtheid en zuiver geloven in de eenheid van Allah (swt). In surat an-Nisaa ayah 116 zegt Allah (swt): *“Voorwaar, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft wie Hij wil. En degene die deelgenoten aan Allah toekent, is zeker ver afgedwaald.”* Let op, ook het begeven naar waarzeggers of voorspeller, tovenaars behoort tot shirk¹.

Aboe Hoerayrah zei dat de Profeet heeft gezegd:

“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. Wendt jullie niet af van elkaar. Verkoopt niet ten laste van elkaar. En wees broeders, O dienaren van Allah. De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier - hij wees tot drie keer toe naar zijn borst. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer.” [Muslim]

- Het helpen van anderen, aan liefdadigheid doen. Bijvoorbeeld door je gemeenschap te helpen en advies te geven. De profeet (VZMH) zegt in een hadith overgeleverd door Muslim: *“Godsdienst is oprechtheid. Wij zeiden: “Ten opzichte van wie?” Hij zei: “Ten opzichte van Allah, zijn boek, zijn boodschapper, de leiders van de moslims en hun gemeenschap.”*
- Het herstellen van de familiebanden en andere verbroken relaties met naasten. Abu Mohammed Djubair ibn Moet'im (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: *“Degene die de familiebanden verbreekt, gaat het paradijs niet binnen.”* (Bukhari & Muslim) De Profeet (VZMH) zei ook, *“Ar-Rahim (familieband) hangt aan de troon van Allah (al-A'rsh) en zegt: Degene die mij verbindt, Allah zal hem verbinden, en degene die mij verbreekt, Allah zal met hem verbeken.”* [Bukhari & Muslim]

Tot slot eindigen we met de dua die vorige week is meegegeven:

Uitspraak:
Vert.ned.:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
Allahumma bariklana fie Rajaba wa Sha'baana wa ballighna Ramadan
 O Allah! Maak de maanden Rajab en Sha'baan gezegend voor ons, en laat ons de maand Ramadan bereiken
 (zodat wij kunnen profiteren van de verdiensten en zegeningen)

السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته

¹ een ander gelijkstellen aan Allah in wat betreft zaken die slechts Hem toebehoren (bron: al-yaqeen)