

Samenvatting vrijdaggebed 12 juni 2015

Onderwerp: Voorbereiding op de maand Ramadan

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij de voorbereiding op de maand Ramadan.

Door vrees te hebben voor Allah (swt) en Hem te gehoorzamen vind je de weg naar Zijn tevredenheid en Zijn oneindige beloning en het Paradijs. Degenen die Allah (swt) vrezen in het verborgene of in het openbaar, zij zullen licht hebben in hun harten en Allah (swt) zal hen Zijn gunsten schenken.

In surat at-Taghaaboen (Het Onderlinge Verlies) ayah 11 zegt Allah (swt): “ *...En wie in Allah gelooft, Hij zal zijn hart (naar het ware geloof) leiden.*”

De gelovige die Allah (swt) vreest zal de zoetheid van iman (het geloof) en aanbidding krijgen van Allah (swt). De gelovige probeert zoveel mogelijke goede daden op tijd te verrichten op zoek naar Allah's tevredenheid. En de gelovige die afstand neemt van slechte daden omwille van Allah (swt), zal genieten van het aanbidden van Allah (swt) en Allah (swt) zal hem Zijn gunsten schenken.

Imam Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) wordt gevraagd over de betekenis van taqwa (vrees voor Allah (swt) en hij antwoordde: “Taqwa bestaat uit:

1. “Het vrees van de Almachtige,
2. het doen wat er in het Boek staat,
3. het genoeg nemen met weinig en
4. voorbereid zijn op de Dag van het vertrek”.

De gelovige vreest Allah (swt) in het verborgene en in het openbaar en gehoorzaamt Allah (swt). Hij is tevreden met zijn leven, gaat goed om met alle schepselen van Allah (swt), vreest zijn bestraffing en bidt Allah (swt) uit liefde voor Hem en vraagt Hem wat hij nodig heeft voor het nu en hiernamaals. Allah (swt) wil graag dat zijn dienaren Hem vragen wat zij nodig hebben.

Het volgende verhaal speelt zich af in de tijd van Omar-ibn Al Khattab (moge Allah tevreden hem zijn).

Het wordt overgeleverd dat Ali (ra) in de tijd van Omar (ra) in zijn droom zag dat hij achter de profeet (VZMH) in het gebed stond, na het gebed kwam een jonge vrouw binnen met een mand vol met dadels. Zij gaf het aan de profeet (VZMH) en zei dat dit een cadeau is voor u en alle gelovigen. De profeet (VZMH) verdeelde het onder de aanwezigen, hij gaf elk persoon één dadel waaronder Ali (ra) ook.

Ali (ra) vond het de lekkerste dadel die hij ooit heeft gehad en wilde hem om nog één dadel vragen maar toen werd hij wakker voor de salat fadjr. Na het gezamenlijke gebed in de moskee kwam dezelfde jonge vrouw als in zijn droom binnen met een mand dadels en gaf het aan Omar (ra) en zei dat dit een cadeau is voor u en alle gelovigen. Omar (ra) verdeelde de dadels onder de

aanwezig, hij gaf elk persoon één dadel waaronder Ali (ra), Ali (ra) keek Omar (ra) aan en Omar (ra) zegt: *“Als de profeet (VZMH) jou meer had gegeven, dan had ik dat ook gedaan.”* Ali (ra) zegt vervolgens: *“Hoe weet jij dat ik niet meer heb gekregen van de profeet (VZMH)?”* Omar (ra) verwijst naar de eerder genoemde ayah in de quran:

“...En wie in Allah gelooft, Hij zal zijn hart (naar het ware geloof) leiden.” (at-Taghaaboen (Het Onderlinge Verlies) ayah 11)

Dit verhaal is een voorbeeld en laat ons zien van waar echte imaan (het geloof) en vrees voor Allah (swt) uit bestaat.

Ramadan

De maand Ramadan staat voor de deur. Het is verstandig deze maand goed te benutten en meer goede daden te verrichten uit gehoorzaamheid en liefde voor Allah (swt) want je weet niet of je de volgende Ramadan zult halen of niet. Besef je dat dit een grote kans is voor iedereen om de weg naar Allah (swt) te vinden en of sterker te maken.

De profeet (VZMH) zegt *“De leeftijd van mijn volgelingen ligt tussen de 60-70 jaar en weinig mensen zullen ouder dan dit worden”*

Allah (swt) zegt in surat Al-Baqarah (De Koe) ayah 183: *“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie Allah zullen vrezen.”*

Begrijp dat het vasten in de Ramadan geen keuze is maar een verplichting voor een ieder die daartoe in staat is. Het is belangrijk dat je vast uit godsvrees, taqwa.

Dus vraag jezelf af hoe je de maand Ramadan wilt gaan benutten? Wat zijn je doelen de komende vastenperiode? Hoeveel tijd ga je besteden aan het reciteren en bestuderen van de Koran? Welke goede daden ben van plan om te verrichten? En hoe ga je dit na de Ramadan continueren? Etc.

Moge Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle onze gebeden, vasten, dua's en goede daden accepteren.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته