

Samenvatting vrijdaggebed 19 juni 2015

Onderwerp: De waarde van de maand Ramadan

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij de waarde van de maand Ramadan.

ALLAH (swt) stuurt bepaalde signalen in het leven van de mensen om hen te herinneren en het goede en hen te waarschuwen wanneer ze verkeerd bezig zijn. Er zijn gelegenheden om deze goed te benutten en goede daden te verrichten. Ramadan is hiervan een gelegenheid. Hij is de beste maand onder de maanden van het jaar, en tijdens Ramadan is de heilige Koran geopenbaard aan de profeet Mohamed (vrede zij met hem). De Koran dat de ideale wetgeving is voor degenen die op zoek zijn naar het geluk. ALLAH (swt) zegt over de Koran **“De Valsheid kan niet van voren en van achteren tot het (d.w.z. tot de Koran) komen. (het is) een neerzending van de Alwijze, de Meeste Prijzenswaardig”**

ALLAH (swt) heeft deze (Ummah) gemeenschap van de profeet (vrede zij met hem) een grote gunst geschonken en dat is de maand Ramadan, ieder jaar krijgen de dienaren van ALLAH (swt) de kans om berouw te tonen, goede daden te verrichten; vergiffenis te vragen en steeds dichterbij ALLAH (swt) te mogen komen.

Sommige mensen hechten veel waarden aan de maand Ramadan en hebben er goede herinneringen aan, anderen integendeel. De wijze mensen zijn degenen die hun best doen om deze maand goed te benutten. In het hiernamaals zullen mensen die het vasten naar behoren hebben verricht en het reciteren van de Koran en het gebed hebben verricht hun zonden worden kwijt gescholden en vergiffenis zullen hebben.

U kunt mensen onderscheiden in twee categorieën;

Mensen die voor dit leven gaan en zich daarop focussen, ze benutten alle gelegenheden en besteden alle tijd om hun doelen te bereiken;

Anderen gaan zich concentreren op het hiernamaals zonder dat ze hun deel uit dit leven verwaarlozen.

ALLAH (swt) zegt in Surat An-Noer Ayah 37: **“Mannen die niet door handel, noch verkoop afgeleid worden van ALLAH (swt) en (van) het onderhouden van het gebed en van het afdragen van de zakat. Zij vrezen een Dag waarop de harten en het zicht zullen omdraaien”**

In de maand Ramadan zijn de deuren van de paradijs wijd open en de deuren van het helle vuur gesloten en duivelen geketend. En ALLAH (swt) roept zijn dienaren om zich te haasten naar het goede en zich te onthouden van het slechte. In deze maand worden de verdiensten vereenvoudigd en de slechte daden ook. Het vasten dat ALLAH (swt) Prijst is niet alleen het onthouden van eten en drinken en gemeenschap maar het bewaken van je lichaamsdelen en geen zonden te begaan omwille van ALLAH (swt).

De profeet (vrede zij met hem) zegt: Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: **“Wie valse spraak en het handelen ernaar niet opgeeft, Allah heeft het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat staan.”**

De mens bestaat uit lichaam en ziel, het is niet verstandig om het lichaam en of de ziel te verwaarlozen, maar je moet deze juist goed verzorgen en vasten is de beste manier om dit te bereiken, zodat je een goede mens kan worden en een goede burger kan zijn.

En speciaal voor de vastenden zal er een Poort zijn die naar het Paradijs leidt: ar-Rayyaan. De Profeet (vrede zij met hem) zei: **“Waarlijk, in het Paradijs is een Poort, genaamd ar-Rayyaan, waardoor de vastenden op de Dag der Opstanding zullen binnentreden, en niemand buiten hen. Er zal gevraagd worden: “Waar zijn de vastenden?” Waarna zij zullen opstaan (om deze binnen te treden) en niemand anders zal deze (Poort)binnentreden. Wanneer zij zijn binnengetreten zal hij sluiten. Niemand zal door hem (het Paradijs meer) binnengaan.”**

Het optimaal benutten van Ramadan

Zayd ibnoe Khaalid al-Djoehaniy. Hij overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: **“Wie een vastende te eten geeft om daarmee zijn vasten te verbreken; hem komt de zelfde beloning toe als deze vastende zonder dat dit iets zal afdoen aan de beloning van de vastende.”**

(Ahmad, at-Tirmidhiy)

Er zijn verschillende manieren om in aanmerking te komen voor deze geweldige beloning, zoals;

- Het geven van eten aan vastenden in de moskeeën; m.a.w. organiseren van gezamenlijke Iftaar.
- Het organiseren van zittingen om ALLAH (swt) te gedenken.
- Het onderhouden van de familiebanden en het betrachten van goedheid jegens de bureu.
- Dagelijks reciteren van de Koran
- Het verrichten van het gebed in de moskee, wanneer het kan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته