

### Samenvatting vrijdaggebed 27 maart 2015

#### Onderwerp: Onachtzaamheid<sup>1</sup>

---

In de khutba van vandaag staan we stil bij het onachtzaam zijn met het geloof, door teveel bezig te zijn met de wereldse genietingen en het nu en het vergeten van het hiernamaals.

In surat Al-Anbiya zegt Allah (swt) in ayah 1 en 2: In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. *“De afrekening voor de mensen nadert, terwijl zij zich in staat van onachtzaamheid afwenden. 2. Er komt geen vermaning tot hen en hun Heer als (een) openbaring, of zij luisteren ernaar terwijl zij zich vermaken.”* 3. *“Achteloos zijn hun harten. ...”*

De onachtzame persoon is degene alleen bezig is met het wereldse leven en niets doet voor het geloof en dus een ‘slappend hart’ heeft.

#### Kenmerken van onachtzaamheid

1. Luiheid om verplichtingen na te komen

In surat An-Nisa zegt Allah (swt) in ayah 142: *“Voorwaar, de hypocrieten bedriegen (naar hun mening) Allah, maar Hij (Allah) bedriegt hen. En wanneer zij opstaan voor het gebed, staan zij lui op, om slechts door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig.”*

2. Het kleineren van verboden. Ibn Mas3oed (Moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: *“De mu'min (ware gelovige) kijkt naar zijn zonden alsof hij onder een berg zit, waarvan hij bang is dat het op hem valt, terwijl 'de faasiq' (de zondaar) zijn zonden als een vlieg ziet die op zijn neus neer strijkt en hij jaagt hem weg.”* (sahih Al-Bukhari)

3. Het houden van het verrichten van zonden en het publiekelijk bekend maken. Het is overgeleverd van Abu Hurayrah (Moge Allah tevreden met hem zijn) : *“Ik hoorde de Profeet (Vrede zij met hem) horen zeggen: “Iedereen van mijn ummah (gemeenschap) zal worden vergeven, behalve degenen die openlijk zondigen (die zijn zonden in het openbaar pleegt). Een onderdeel van openlijk zondigen is een man die 's nachts iets doet en Allah verbergt het, maar de volgende morgen zegt hij: 'O die en die, ik heb gisternacht dit en dat gedaan.' Zijn Heer had zijn zonde de hele nacht verborgen maar 's morgens heeft hij de bedekking van Allah verwijderd!”* (Overgeleverd door Al-Bukhari & Muslim)

4. Het verspillen van tijd in nutteloze zaken. In Sahih Bukhari staat dat Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: *“Veel mensen verliezen op het gebied van twee gunsten: gezondheid en vrije tijd.”* Tijd is dus heel belangrijk, men moet dan zijn nuttig en zinvol besteden. Veel mensen maken geen of weinig gebruik van deze gunsten, terwijl we juist onze gezondheid en onze vrije tijd zouden moeten gebruiken om Allah te aanbidden en goede daden te verrichten.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van onachtzaamheid. In het volgende deel behandelen we de oorzaken tot onachtzaamheid.

---

<sup>1</sup> Synoniemen voor onachtzaamheid zijn achteloosheid, nalatigheid, nonchalance, onoplettendheid, onverschilligheid, slordigheid.

## Oorzaken tot onachtzaamheid

1. Het houden van het leven. Het te veel houden van het leven is de kernoorzaak van het onachtzaam zijn. In surat Ar-Roem zegt Allah (swt) in ayah 6 en 7:  
6. *“(Dit is) een Belofte van Allah. Allah verbreekt zijn belofte niet. Maar de meeste mensen weten (het) niet. 7. Zij (d.w.z. de ongelovigen) kennen (slechts) het zichtbare van het wereldse leven en zij zijn zich onbewust van het hiernamaals.”*  
In de volgende hadith komt de zojuist genoemde oorzaak duidelijk terug:  
*‘Allah verafschuwt elke man die onbeschoft is, gulzig is, die kabaal maakt op de markten, die overdag werkt als een ezel en ‘s avonds stijf in zijn bed neervalt zodat hij wel een kadaver (lijk) lijkt, die een grote kennis heeft van de zaken van het wereldse leven en die niets weet over het Hiernamaals.’ (sahih jamie3)*
2. Onwetendheid over Allah (swt).
3. Zonden. In surat Al-Motaffifien ayah 14 zegt Allah (swt): *“Nee! Maar, hun harten zijn bedekt met dat wat zij verwierven.”*
4. Slecht gezelschap (vrienden). In surat Al-Foerqaan ayah 27 t/m 29 zegt Allah (swt):  
*“En op de dag waarop de onrechtpleger op zijn handen zal bijten, (en) zal zeggen: 27. “Had ik (in de wereld) maar (samen) de Boodschapper een weg (naar de redding) genomen.” 28. Wee mij, had ik maar niet die persoon als boezemvriend genomen. 29. Voorzeker hij heeft mij doen afdwalen van de vermaning (d.w.z. van de koran), nadat deze tot mij was gekomen. En de satan laat de mensen (altijd) in de steek.”*
5. Teveel hoop hebben op iets wat onmogelijk is. In surat Al-Hidjr ayah 3 zegt Allah (swt): *“Laat hen eten en genieten, en laat hen door valse hoop worden beziggehouden. Zij zullen het spoedig weten.”*
6. Teveel nutteloos praten en dus niet in het gedenken van Allah (swt).
7. Het vergeten van de dood en het hiernamaals.

## Genezing van onachtzaamheid

1. Kennis hebben over Allah (swt). In surat Az-Zoemoer ayah 9 zegt Allah (swt): *“... Zeg (o Mohamed): “Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk aan elkaar?” slechts de bezitters van verstand trekken er lering uit.”*
2. Het gedenken van Allah (swt) in alle omstandigheden. *“De vergelijking van degene die zijn Heer gedenkt met degene die Hem niet gedenkt, is als de vergelijking van de levende met de dode.” (sahih al-Bukhari)*
3. De gezamenlijke zitting van het gedenken van Allah (swt).
4. Het lezen en reciteren van de Koran. Ibn Mas3ood zegt: *“Wie van de Koran houdt, houdt van Allah (swt) en zijn boodschapper (VZMH).”*
5. Het verrichten van smeekgebeden (dua's).
6. Het onderhouden van de vijf gebeden in groepsverband.
7. Het nachtgebed (qiyam al lail) verrichten.
8. Het gedenken beseffen van de dood. *“Herinner jullie vaak de beëindiger van de geneugten.”*  
Abu Hurayrah voegde hieraan toe: *“Hij bedoelde de dood.”* In een sahih overlevering in Tirmidhi staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) de bovenstaande woorden uitsprak.