

Samenvatting vrijdaggebed 03 juli 2015

Onderwerp: Het aangaan van een lening en de aflossing hiervan

---

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij het aangaan van een lening en de aflossing hiervan

Said Alkhudri, een metgezel van Allah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: Ik heb de profeet (VZMH) horen zeggen: "O Allah, bescherm mij tegen het ongeloof en de schulden. Een man zei toen o profeet, u vergelijkt het ongeloof met een schuld, de profeet (VZMH) antwoordde hierop bevestigend "Ja".

Het aflossen van een schuld is een belangrijke zaak voor de gelovige binnen de islam. Het aflossen van een schuld aan iemand kan betrekking hebben op iemand die nog leeft of iemand die al overleden is. Wees dus gewaarschuwd en houd je aan de afspraken van een lening.

Een man kwam bij de profeet (VZMH) en vroeg de profeet (VZMH), "wat adviseert u mij?". De profeet (VZMH) antwoordde: *"Probeer geen zonden te verrichten, dan zul je het gemakkelijk hebben bij het overlijden en probeer minder te lenen, dan zul je vrij leven."*

De profeet (VZMH) beschouwt een lening als een soort stadium van angst nadat je je veilig hebt gevoeld. Door de volgende drie dingen te vermijden zul je het Paradijs binnentreden:

1. Het onrechtvaardig nemen van de oorlogsbuit
2. Hoogmoedigheid. In de volgende hadith zegt de profeet (VZMH) hierover: *"Voorzeker, Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent minachting van het recht en neerkijken op de mensen."*
3. Schulden

Iedereen die wat geleend heeft moet het ook aflossen. Hierover zegt de profeet (VZMH): *"Als men komt te overlijden en hij heeft nog een openstaande lening en hij had de intentie om dat af te lossen, dan zal Allah het hem kwijtschelden op de dag des oordeels. En wie wat leent met de intentie om dat niet af te lossen, zal hiervoor boeten op de dag des oordeels en wordt gezien als een dief."*

In een andere hadith zegt de profeet (VZMH): *"Als men een lening aangaat met de intentie om deze niet af te lossen, dan wordt hij door Allah (swt) beschouwd als een dief."*

De profeet (VZMH) zat ergens en keek naar de hemel en zei toen twee keer achter elkaar: *"Subhanallah". "Allah (swt) heeft ons een strenge waarschuwing gegeven."* De metgezellen vroegen de profeet hierop: *"Welke waarschuwing? Hierop antwoorde de profeet (VZMH): "De strenge waarschuwing voor het aangaan van een lening."* De profeet zei verder : *"Ik zweer bij Allah, al zou een man gestorven zijn op het pad van Allah, en weer tot leven komen en dan weer sterven, en dan weer tot leven komen en weer sterven, en hij had een nog openstaande lening, dan zal hij niet het paradijs binnentreden totdat zijn schulden zijn voldaan (door de nabestaanden)."*

Schulden hebben dus grote invloed op iemands leven in het hiernamaals. De profeet (VZMH) vroeg altijd bij iemands overlijden, of de betroffene persoon schulden heeft, als het antwoord hierop "Ja" was dan verrichtte hij het djanazah gebed niet, dus het gebed voor de overledene.

Kortom, nogmaals wees dus gewaarschuwd en houd je aan de afspraken van een lening en probeer deze zo snel mogelijk af te lossen. Tot slot zegt de profeet (VZMH) hierover: *“O mensen, vrees Allah wat betreft schulden en leningen, want dit zijn kopzorgen in de nacht en geven je minder waardering overdag.”*

Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته