

Samenvatting vrijdaggebed 26 juni 2015

Onderwerp: Het vasten is een reiniging van de ziel (nafs)

---

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij de reiniging van de ziel (nafs) door het vasten.

Het vasten is een vorm van het reinigen van je nafs (ziel) en het verbeteren van je gedrag. Dit bereik je door Allah (swt) te gehoorzamen en de nafs (ziel) te trainen tot de ideale aanbiddingen van Allah (swt) en door je te onthouden van alles wat Allah (swt) verboden heeft.

Een gelovige moet zich zelf niet prijzen, door te denken dat hij alle aanbiddingen perfect doet, dit is echter een misleiding. Aan Allah (swt) behoort alle Lof en Perfectie toe en Hij weet wie goed en slecht is. In surat an-Nadjm zegt Allah (swt) in ayah 32: *"...Dus prijs julliezelf niet (door te zeggen dat) jullie godsvruchtig zijn. Hij (Allah) kent degene die Hem vreest."*

Je moet niet het pad volgen van de satan en je gedragen zoals hij zich gedraagt, want de satan verrichtte vroeger ook goede daden, maar omdat hij zichzelf meer prees en denkt dat zijn daden aan hem te danken zijn, heeft hij geen waarde meer bij Allah (swt). Het prijzen van je nafs (ziel) vindt plaats door daden te verrichten en niet door woorden.

Het is overgeleverd door Um Al-`Ala', een Ansari vrouw (moge Allah (swt) tevreden met haar zijn) zegt: De metgezel Uthman ibn Maz'un, zoogbroeder van de profeet (VZMH) was bij ons gekomen, hij was ziek en uiteindelijk stierf hij door zijn ziekte. Na de wassing werd hij gehuld in kleren. De profeet (VZMH) kwam binnen en hoorde Um Al-`Ala zeggen: "Gefeliciteerd Abu As- Sa'ib, Allah (swt) heeft je geprezen met het Paradijs" Op dat moment zegt de profeet (VZMH), "Hoe weet u dat Um Al-`Ala?. Ik zweer bij Allah (swt) dat ik als profeet niet weet wat mij te wachten staat." Um Al-`Ala antwoordde: "Bij Allah, ik zal nooit over iemand oordelen" Um Al-`Ala was daarna verdrietig geworden, in haar slaap heeft ze Uthman ibn Maz'un zien huilen. Toen heeft zij dit aan de profeet (VZMH) verteld, hij (VZMH) zei : "dat waren zijn daden". (Sahieh Bukhari)

Volgens een andere hadith is overgeleverd dat de profeet (VZMH) een vrouw hoorde zeggen tegen een kind dat net overleden was, "Gefeliciteerd, je behoort tot de vogels van het paradijs. De profeet (VZMH) zei op dat moment tegen de vrouw: "Hoe weet u dat het zo is?" De profeet (VZMH) zei: "Ik zweer bij Allah (swt) dat ik niet weet wat mij te wachten staat. Allah (swt) heeft het paradijs en haar bewoners geschapen en heeft het hellevuur en haar bewoners geschapen. Hoewel dat kind dat overleden is, nog niet verplicht was om de verplichte aanbiddingen te verrichten, zegt de profeet (VZMH) van Allah (swt), "Niemand weet waar hij terecht komt behalve Allah (swt)".

In deze context heeft Ibn-Abas (moge Allah tevreden met hem zijn) gezegd dat hij over niemand kan oordelen, ook al gaat het om zijn vader, behalve over de profeet (VZMH). De profeet (VZMH) heeft ons verboden om over mensen te oordelen door te zeggen dat ze de beste zijn, of door te zeggen dat ze het paradijs zullen binnentreden, alleen Allah (swt) weet de waarde van ieder mens en wie het paradijs zal binnentreden en wie niet.

Moge Allah (swt) ons Zijn gunsten schenken en Zijn paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته