

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij het onderhouden van broederschap in de Islam.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei dat de Profeet -vrede zij met hem- heeft gezegd:

*“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. Wendt jullie niet af van elkaar. Verkoopt niet ten laste van elkaar. En wees broeders, O dienaren van Allah. De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier - hij wees tot drie keer toe naar zijn borst. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer.”*

(Overgeleverd door Moslim)

De islamitische wet is er om de mensen als individu en als gemeenschap te beschermen en te behandelen van alle voorkomende ziekten op het sociaal gebied en andere gebieden die de mens kunnen verzwakken. Daarom heeft Allah (swt) het ons verboden om elkaar te benijden, te haten en afstand van elkaar te nemen. Men moet elkaar dus goed behandelen en elkaar steunen. Deze eigenschappen zijn kenmerk van een goede samenleving waar de sterke de zwakke helpt en de rijke de arme.

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

*“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”*

(Bukhari)

Dus een echte gelovige wenst al het goede wat hij zichzelf toewenst ook aan zijn broeder toe, en al het slechte wat hij zichzelf niet toewenst en verafschuwt, wenst en gunt hij zijn broeder ook niet toe. Dus als een gelovige zichzelf het paradijs wenst en zijn broeder toeziet hoe hij zich van het rechte pad afhoudt, door niet te bidden en zich niet te houden aan dat wat Allah ons heeft voorgeschreven dan is het zijn plicht om hem weer op het juiste pad te krijgen, door hem te adviseren en terug te roepen tot het goede.

De profeet (vrede zij met hem) heeft in de volgende hadith gezegd: *‘Het geloof is nasiha (advies), de metgezellen zeiden; voor wie o boodschapper van Allah? Hij zei: voor Allah, zijn boek, zijn profeet, en de leiders van moslims, en het (algemene) moslimvolk.’* (De hadeeth is overgeleverd door muslim op gezag van tamiem adariy)

De islam heeft een belangrijke positie gegeven aan de naseeha (advies). Het is de belangrijkste fundering voor broederschap in de Islam. De Profeet (vrede zij met hem) gaf advies (naseeha) aan iedereen om zichzelf te kunnen verbeteren en te waarschuwen voor dingen die hen kunnen

schaden in het geloof en wereldse leven en hen te informeren en om ze te stimuleren in de aanbidding van Allah.

In de volgende hadith heeft de profeet (vrede zij met hem) gezegd:

*"Help je (Moslim)broeder (of zuster) wanneer hij onrecht begaat, en wanneer hem onrecht wordt aangedaan", iemand vroeg hem: "O Boodschapper van Allah, ik begrijp hoe ik hem kan helpen als hem onrecht wordt aangedaan, maar hoe kan ik hem helpen als hij zelf onrecht begaat?" Daarop antwoordde de Profeet, (vrede zij met hem): "Hem tegenhouden het slechte te doen, is hem helpen." [Bukhari]*

Dus het is een grote zonde als je toekijkt hoe iemand zich afhoudt van het rechte pad zonder hem te adviseren en terug te roepen tot het goede. Wellicht kunnen jouw woorden de aanleiding zijn voor hem om weer terug te keren tot het pad van Allah (swt).

Let ook goed op wat je zegt en wat je doet, want elke woord en elke daad kan de aanleiding zijn van het doen afstand nemen van het geloof, de gemeenschap of de moskee. Pas op de influisteringen van de shaytaan (duivel), want deze probeert mensen tegen elkaar op te zetten met als doel mensen te laten verdwalen van het rechte pad.

Tot slot, Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet zei:

*"Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.*

Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته