

**Samenvatting vrijdaggebed 06 november 2015**

**Onderwerp: Het wereldse, je rizq (levensonderhoud) en het aanbidden van Allah (swt)**

---

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij het wereldse, je rizq (levensonderhoud) en het aanbidden van Allah (swt).

In surat Aali 'Imraan (De Familie van 'Imraan) zegt Allah (swt) in vers 14:  
*Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke zaken schoonschijnend gemaakt, waaronder de vrouwen, kinderen, grote hoeveelheden goud en zilver, sierlijke paarden, vee en akker. Dat is de genieting van het wereldse leven en bij Allah is de beste Terugkeer.*

Het is de gewoonte van de mens om zich te verleiden door de schoonheid en genietingen van het wereldse, zoals het geld en kinderen. De ziel (nafs) houdt van macht en rijkdom. Een voorbeeld is dat men graag geprijsd, gerespecteerd en gehoord wil worden door anderen. Dit is in principe niet fout als je je ook houdt aan de regels van de Islam. Je mag bijvoorbeeld heel rijk worden met de voorwaarde dat je wel de zakaat (armenbelasting) afdraagt, en dus de armen steunt. Een hoge in de maatschappij is bijvoorbeeld ook toegestaan zolang je rechtvaardig bent. De Islam heeft als doel de mensen op te voeden en de ideale normen en waarden aan te leren.

Allah (swt) heeft het levensonderhoud onder iedereen verdeeld en ieder mens heeft dat deel gekregen wat nuttig voor hem is in het leven. Allah (swt) heeft ons bevolen Hem dankbaar te zijn en dat je niet aan de bezittingen van anderen komt, ongeacht jouw situatie.

In surat Aali 'Imraan (De Familie van 'Imraan) zegt Allah (swt) in vers 161:  
*En het schikt een Profeet niet om zich een deel van de oorlogsbuit ten onrechte toe te eigenen. En wie zich ten onrechte een deel van de oorlogsbuit toe-eigent, zal datgene wat hij zich heeft toegeëigend, op de Dag der Opstanding tevoorschijn moeten halen. Vervolgens zal iedere ziel volledig beloond worden voor dat wat zij heeft verworven, en er zal hun geen onrecht worden aangedaan.*

Het verrichten van werk is belangrijk en nuttig, maar dat moet je niet afhouden van het verrichten van het gebed op de vastgestelde tijden. Er is geen enkele reden om het gebed (salat) niet op tijd te verrichten, Allah (swt) verzekert je van je levensonderhoud (rizq). Ook bij werk waar het onmogelijk is om te kunnen bidden, moet je als gelovige dit werk verlaten omwille van Allah (swt) en op zoek gaan werk waar wel mogelijkheden zijn. Allah (swt) zal je hierbij helpen.

In surat al-Djoemoe'ah (De Vrijdag) zegt Allah (swt) in vers 09: *O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten.*

Als Allah (swt) je straks vraagt op de dag des oordeels over waarom je niet het vrijdaggebed hebt kunnen bidden, wat is dan je antwoord hierop? Zou je dan zeggen dat je was bezig met het wereldse en Allah (swt) vergat? of dat je bang was om arm zou worden?

Als je houdt van Allah (swt) en Hem gehoorzaamt en Hem vraagt om je te voorzien van je levensonderhoud (swt) en het voor jou makkelijker te maken om Hem te kunnen aanbidden, dan zal Allah (swt) jouw wens vervullen en dit mogelijk maken. Maar als je meer bezig bent met het wereldse, vraag je zelf dan af wie geeft jouw de kracht om dat te kunnen doen?

Er is niemand die zal sterven voordat zijn rizq (levensonderhoud) op is.

De Profeet (vzmh) zei: “Djibriel (as) heeft mij laten weten, dat geen ziel zal sterven voordat hij zijn rizq – zijn voorzieningen – opgemaakt heeft. Vrees Allah en wees redelijk en gematigd bij het zoeken naar voorziening. En als de voorziening uitblijft, ga het dan niet proberen te verkrijgen door ongehoorzaamheid aan Allah. Wat er bij Allah is aan toegestane (halaal) voorzieningen, kan alleen worden verkregen door gehoorzaamheid aan Hem.”

Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته