

Samenvatting vrijdaggebed 13 november 2015

Onderwerp: Het overleggen in de Islam

---

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij het overleggen in ons geloof.

In surat As-Shoera (De Beraadslaging) zegt Allah (swt) in vers 38: En (zij zijn) degenen die gehoor geven aan (de Oproep van) hun Heer en het gebed onderhouden, en hun zaken onderling overleggen en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien.

Beraadslaging, d.w.z. overleggen, onderzoeken of iets correct is of niet. Het met elkaar overleggen is een van de bevelen van Allah (swt) en een traditie (sunnah) van de profeet (VZMH). Het doel van het overleggen is om met elkaar te komen tot de beste conclusie en een goed besluit. Allah (swt) heeft de profeet (VZMH) bevolen om met zijn metgezellen te overleggen en hun ideeën en voorstellen aan te horen en daar waar mogelijk over te nemen.

In surat Ali'Imraan (De Familie van Imraan) zegt Allah (swt) in vers 159:

*En het was dankzij de Genade van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen. En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan zouden zij rondom jou uiteengaan. Dus neem hen in genade aan en vraag (Allah) om vergiffenis voor hen. En raadpleeg hen over de zaak. Zodra jij dan een beslissing neemt, stel dan je vertrouwen in Allah. Waarlijk, Allah houdt van degenen die hun vertrouwen in Hem stellen.*

De biografie van de profeet (VZMH) geeft ons vele voorbeelden van hoe hij (VZMH) overlegde met zijn metgezellen. En ondanks dat hij een profeet (VZMH) was hinderde het hem niet om te vragen naar de meningen van zijn metgezellen. In het elkaar consulteren zitten grote voordelen en geeft ons de mogelijkheid om na te denken om goed overwogen beslissingen te nemen ten gunste van ons geloof.

Zoals jullie weten zijn wij van plan om een nieuwe moskee te bouwen. Dit vraagt van ons inzet en samenwerking. Het huidige pand is nu onvoldoende geschikt voor de uitbreiding van onze activiteiten en om te kunnen voldoen aan de toenemende bezoekers in de toekomst. Daarom is het belangrijk om onze krachten te bundelen om te starten met de bouw van de moskee.

Onze broeders en zusters van voornamelijk de eerste generatie hebben bijgedragen aan de aanschaf van dit pand en het verzorgen ervan. Ieder heeft zijn bijdrage gegeven naar zijn kunnen. Om dit te kunnen realiseren heeft men veel overlegd over hoe dit aangepakt moest worden. Deze goede daden worden beloond door Allah (swt). Allah (swt) zegt in surat at-Tawbah (Het Berouw) in vers 111: *Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht omdat er voor hen het Paradijs is.*

Dankzij de eerste generatie is deze moskee tot stand gekomen, het is nu aan de volgende generatie om dit op te pakken en verder door te bouwen.

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: *"Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht."* [Sahih Muslim]

Wat is beter dan een doorlopende gift geven aan de bouw van een moskee waar gebeden wordt, Quran en Arabische lessen worden verzorgd?

Op dit moment is het noodzakelijk om samen te werken en een positieve bijdrage te leveren in welke vorm dan ook, en ons af te houden van meningsverschillen die leiden tot opsplitsingen in de groep. De moskee is het huis van Allah (swt) en Allah zal er voor zorgen dat het gebouwd door degenen die Hij gekozen heeft.

In surat al-Maidah (De Tafel ) zegt Allah (swt) in vers 02: ... *help elkaar in het goede en in godsvrucht. En help elkaar niet in zonde en overtreding. En vrees Allah. Waarlijk, Allah is Hard in de bestraffing.*

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: *“Degene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene hetzelfde bouwen in het paradijs.”*

Welk verdienste is beter dan dit? En welke kans is beter dan deze kans die Allah (swt) ons heeft gegeven om ons een huis in het Paradijs toe te kennen? Dus grijp deze kans aan en wees aankomende zondagmiddag na het asr gebed aanwezig bij de bijeenkomst over de bouw van de moskee.

In surat al-Baqara (De Koe) zegt Allah (swt) in vers 261:

*De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, in ieder aar zitten honderd graankorrels. En Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil en Allah is Alomvattend, Alwetend.*

Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته