
Moskee Bilal Alkmaar

Samenvatting vrijdaggebed 09 oktober 2015

Onderwerp: De gunste van de masjid (moskee)

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij de gunsten van de moskee.

In surat Sourah An Noer zegt Allah (swt) in vers 35 t/m 38:

35. "ALLAH heeft het licht aan de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn licht is met een nis met een lamp erin: de lamp bevindt zich in een glas. Het glas is als stralende ster, die brandt (van de olie) van een gezegende olijfbom, die niet van het Westen en niet van het Oosten is. Haar olie verlicht hoewel zij (nog) niet door het vuur aangeraakt is. Licht op licht. ALLAH leidt naar Zijn licht wie Hij wil. En ALLAH maakt gelijkenissen voor de mensen. En ALLAH is Alwetend over alle zaken.

36. (Zo'n licht brandt) in huizen waarvoor ALLAH gebod (Hem) erin te eren en Zijn Naam te noemen, zij prijzen Zijn Glorie daarin te de ochtenden en de avonden.

37. (door) Mannen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van de gedachtenis van ALLAH en (ook niet van) het onderhouden van de Salat en het geven van Zakat en die bang zijn voor de Dag waarop de harten en de ogen sidderen.

38. opdat ALLAH hen beloont volgens het beste van wat zij deden. En hij vermeerdert voor hen Zijn gunst. En ALLAH voorziet wie Hij wil zonder rekening.

In de volgende hadith overgeleverd door Abu Hurayrah heeft de profeet (VZMH) gezegd: *"Er is geen groep mensen die in een van de huizen van Allah bij elkaar komt om het Boek van Allah te lezen en het te onderwijzen of er zal over hen een innerlijke rust neerdalen, genade zal hen omvatten, Engelen zullen hun vleugels over hen uitspreiden en Allah zal hen onder Zijn Engelen gedenken."* [Sahih Muslim]

En in een andere hadith overgeleverd door Abu Hurayrah heeft de profeet (VZMH) gezegd: *"De werken en de goede daden die de gelovige bereiken na zijn dood, zijn onder andere: kennis die hij onderwezen en verspreid heeft, een deugdzaam kind dat hij nalaat, een exemplaar van de Koran dat hij nalaat, een moskee die hij bouwt, een schuiloord dat hij bouwt voor reizigers, een rivier die hij doet stromen of een aalmoes die hij van zijn rijkdom geeft, terwijl hij nog leeft en kerngezond is en die hem bereikt na zijn dood."*

Besef je dat je door te doneren een sadaqa djari'a bewerkstelligt in sha Allah. Dat wil zeggen dat dit een continue gift is die beloningen zal opleveren voor jou zelfs na jouw dood! Je kan ook doneren met als intentie het te doen in naam van een geliefde of overleden persoon, in sha Allah zal hij/zij dan de beloning hiervoor verkrijgen!

De moskee is het huis van Allah, de Almachtige. De **moskee neemt een belangrijke positie in de harten van de moslims**: daarin verrichten zij hun gebeden, houden zich bezig met religieuze en wereldse vraagstukken, ontmoeten elkaar, zodat zij een band kunnen opbouwen en elkaar kunnen steunen.

De verdiensten van het bouwen van de moskeeën zijn in het kort opgesomd de volgende:

1. *Het is een plaats waar broeders elkaar tegen komen*
2. *Een plaats waar Allah (swt) Zijn barmhartigheid doet neerdalen*
3. *Een plaats waar kennis wordt opgedaan*
4. *Een plaats waar woorden worden geuit die u leiden tot het goede pad*
5. *Een plaats waar woorden worden geuit die u afstand doet nemen van het slechte pad*
6. *Een plaats waar u uit vrees van ALLAH (swt) uw zonden (ver)laat*
7. *Een plaats waar u uit schaamte voor mensen uw zonden (ver)laat*

Hierbij willen wij iedereen vragen om een gunst. Een gunst omwille van ALLAH (swt). Wij zijn momenteel bezig met de bouw van een nieuwe moskee. Om dit project te kunnen realiseren hebben wij jullie financiële en morele steun hard nodig. Wij vragen onze moslimbroeders en – zusters een bijdrage te leveren. Weet dat elke bedrag die jij omwille van ALLAH (swt) levert, zwaar beloond zal worden. Wees ook bewust van het feit dat jij een donatie hebt bijgedragen aan de bouw van een moskee waarin vele moslims het dagelijks gebed zullen verrichten. Vergeet niet dat jij hier ook een beloning voor zult ontvangen.

De profeet (VZMH) heeft gezegd: *“Degene die een moskee bouwt omwille van ALLAH, voor hem zal ALLAH de Verhevene een huis bouwen in het paradijs.”* (Sunan Ibn Majah)

En in een andere hadith: *“Wie voor Allah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.”*

Dit is toch wat wij allemaal willen? Wij roepen jullie daarom allemaal op om bij te dragen en ons een helpende hand te bieden. Moge ALLAH (swt) jullie rijkelijk belonen en jullie doen behoren tot degene die zullen welslagen in zowel dit wereldse leven als in het hiernamaals.

Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته