

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil bij het liefhebben van elkaar omwille van Allah (swt).

Het houden van elkaar omwille van Allah (swt) en vriendschap in het geloof is een van de belangrijke manieren om dichterbij Allah (swt) te komen. Vriendschap in de Islam kent plichten, door deze te plichten na te komen zul je beloond worden en hoger in rang komen bij Allah (swt). Wanneer we het hebben over liefde omwille van Allah dan bedoelen we dat men slechts omwille van Allah van iemand houdt en niet omwille van een andere zaak bijvoorbeeld om een wereldse zaak of eigen belang.

In surat al Anfal zegt Allah (swt) in ayah 63:

En Hij bracht hun harten nader tot elkaar. Al had jij wat zich op de aarde bevindt uitgegeven, dan (nog) had jij hun harten niet nader tot elkaar kunnen brengen. Maar Allah heeft hen nader tot elkaar gebracht. Waarlijk, Hij is Almachtig, Alwijs.

De vruchten van houden van elkaar omwille van Allah (swt) zijn:

1. محبة الله تعالى

Allereerst leidt de liefde voor elkaar omwille van Allah (swt) tot de liefde van Allah voor Zijn dienaar.

De Profeet (vzvh) heeft in de volgende hadith gezegd:

“Een man ging op bezoek bij zijn broeder in een ander dorp. Allah stuurde een engel die hem opwachtte langs de weg. Toen de man langskwam, vroeg de engel hem: ‘Waar ga je naar toe?’

Hij zei: ‘Ik ga een broeder bezoeken die in dit dorp woont.’

De engel vroeg: ‘Heb je hem een gunst verleend?’ (Hij bedoelde: kom je je beloning halen?)

Hij zei: ‘Nee, alleen maar omdat ik van hem houd omwille van Allah.’

De engel vertelde hem: ‘Ik ben een boodschapper voor jou van Allah. Ik ben gestuurd om je te vertellen dat Hij de Verhevene van jou houdt zoals jij van je broeder houdt omwille van Hem.’
(Moeslim)

2. أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه

Degene die het meest houdt van een ander omwille van Allah (swt) zal het meest geliefd zijn bij Allah (swt).

3. الكرامة من الله

Het verkrijgen van Allah's gunsten. Abu Umairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (vzvh) heeft gezegd: *Degene die van een ander houdt omwille van Allah wordt door Allah (swt) beloond¹.*

¹ ما من عبد أحبّ عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل " (أخرجه أحمد بسند جيّد)

4. الاستئلال في ظلّ عرش الرحمن (onder de schaduw van Allah)

Abou hurairah (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd:

“Op de Dag des Oordeels zal Allah (swt) uitroepen: “Waar zijn degenen die omwille van Mijn Glorie van elkaar hielden? Vandaag geef Ik hen schaduw van Mijn schaduw, op (deze) dag waarop er geen schaduw is dan Mijn schaduw.”

In een andere hadith overgeleverd door Abou huraira zegt de boodschapper van Allah (vzmh):

“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:

1. De rechtvaardige leider
2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)
3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is
4. **Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah²**

5. وجد طعم الإيمان (Het proeven van Al-Iman (zoetheid van het geloof))

Als men werkelijk de zoetheid van het Geloof wenst te proeven, dient men lief te hebben omwille van Allah. Zo zegt onze geliefde Profeet (vrede zij met hem): *“Drie (zaken), als zij zich in iemand van jullie bevinden, dan proeft hij de smaak van het Geloof: dat hij van Allah en Zijn Profeet meer dan van de rest houdt, en dat hij van een persoon houdt, hij houdt van hem slechts omwille van Allah, en dat hij het verafschuwt om terug te keren naar het ongeloof net zoals hij het verafschuwt om in het Vuur te worden geworpen.”* (Al-Bukhaarie)³

Tot slot, Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat een woestijn Arabier aan de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg: *‘Wanneer zal het laatste Uur plaatsvinden?’* De Profeet vroeg aan hem, *‘Wat heb je ervoor voorbereidt?’* De man antwoordde, *‘Liefde voor Allah en Zijn Boodschapper’*. Toen zei de Profeet, *‘Je zult zijn met degenen van wie je houdt (i.e. in het Paradijs)’*. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6378).

Moge Allah (swt) ons vergeven en beschermen en ons Zijn Paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

² zie <http://hadithvandedag.nl/omgeving/schaduw-dag-oordeels> voor de andere drie punten

³ <http://al-iemaan.com/bibliotheek/adviezen/liefde-omwille-van-allah>