

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag staan we stil de ware positie van onze ouders en vooral de plaats van de moeder in de islam.

Het is zonder enige twijfel dat iedere volk de moeder als een zeer speciaal, gewaardeerde en liefdevolle persoon ziet. En het is ook zeker ook de taak van iedere persoon om de moeder als zeer speciaal en liefdevol te behandelen. Degene die zijn moeder niet als speciaal ziet en liefdevol behandelt, is meedogenloos en kent geen liefde en heeft een hart van ijzer.

Hetgeen waar de mensen voor moeten uitkijken, is dat ze hiervoor geen speciale dag voor hoeven uit te roepen die de naam "Moederdag" draagt, en waarbij alleen op deze dag, de moeder wordt bezocht en verwend wordt door haar kinderen. En als de dag eenmaal voorbij is dan vergeten we alles en wordt het voor de moeder weer afwachten voor de volgende Moederdag volgend jaar.

Dit hoort niet binnen ons religie, dit heeft geen plek binnen de islam. Onze religie zegt dat wij de moeder ALTIJD als speciaal moeten zien, altijd moeten verzorgen, altijd moeten bezoeken, altijd moeten verwennen als het in ons vermogen ligt. We moeten onze moeders zo behandelen dat ze nooit boos worden of haar gevoelens krenken, en we moeten proberen altijd hun zin te geven en hen tevreden stellen.

Sta er bijvoorbeeld bij stil, hoe vaak ze jou blij en gelukkig heeft gemaakt toen je nog jong was, tot laat opleef zodat jij kon slapen, verdrietig was omdat jij ziek was, haar honger stilde zodat jij genoeg had en dat allemaal om jou gelukkig te maken.

Ah'mad en an-Nasaa-ie hebben van Moe'aawiyah ibn Djaahimah as-Soelaamie overgeleverd:

"Mijn vader, Djaahimah, ging naar de profeet (vz mh) en vroeg:

'O boodschapper van Allah! Ik wil graag gaan strijden omwille van Allah en ik ben bij u gekomen voor advies." De profeet ﷺ vroeg hem (Nederlandstalige interpretatie): *"Is je moeder nog in leven?"* Hij antwoordde: *"Ja."* *"Blijf in dat geval bij haar,"* adviseerde de profeet ﷺ.¹

Allah (swt) zegt (interpretatie van de betekenis):

"En Wij bevelen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij dankbaar en jouw ouders. Tot Mij is de terugkeer." (Soerat al-Loeqmaan: 14)

Aboe Hoerairah (r.a.) verhaalt dat er een man naar de Profeet Mohammed (vz mh) ging en vroeg: 'O Boodschapper van ALLAH, wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij?' Hij antwoordde: 'Je moeder.' De man vroeg: 'En wie dan?' Hij antwoordde: 'Je moeder' De man vroeg: 'En wie dan?' Hij antwoordde: 'Je moeder' De man vroeg: 'En wie dan?' Hij antwoordde: 'Je vader.' (overgeleverd door Boechaarie en Moeslim).

Deze hadith benadrukt de positie die de moeder heeft in de islam, haar hele leven lang, en dus niet maar 1 dag per jaar. Datzelfde geldt ook voor de vader.

¹ <http://www.icimleiden.nl/islam-kennisbank/artikelen/mijn-moeder-mijn-beste-vriendin/>

De Profeet Mohammed ﷺ oordeelde dat Allah nooit tevreden met Zijn dienaar zal zijn, totdat zijn ouders tevreden met hem zijn. De profeet (vzmh) heeft hierover gezegd: *'De tevredenheid van de Heer ligt in de tevredenheid van de ouders. De ontevredenheid van de Heer ligt in de ontevredenheid van de ouders.'*²

En in een andere interpretatie *"De tevredenheid van Allah komt van de tevredenheid van de ouders, de woede van Allah komt van de woede van de ouders"*

Het verdrietig maken van onze ouders, of hen aan het huilen maken, is dus een van de vele manieren om de woede van Allah (swt) te verdienen. Imaam Ah'mad leverde over van 'Abdoellaah ibn 'Amr ibn al-'Aas (moge Allah tevreden zijn met hem): *"Er kwam een man naar de profeet (vzmh) om zijn eed van trouw (al-bay'ah) af te leggen. Hij zei: 'Ik ben gekomen om mijn eed aan u af te leggen voor hidjrah (de migratie omwille van Allah) en ik heb mijn beide ouders huilend achtergelaten.'* De profeet ﷺ beval hem: *"Ga terug en de manier waarop je hen aan het huilen maakte, maakt hen aan het lachen!"*

De liefde van Allah de Verhevene komt wanneer onze ouders van ons houden. En de woede van Allah de Verhevene komt wanneer onze ouders boos op ons zijn.

In surat Soerat al-Israa' ver 23 en 24 zegt Allah (swt):

"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "oef" tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was."

Degene die dus naar dit advies handelt, heeft in eerst instantie Allah tevreden gesteld en vervolgens zijn ouders. Het tevreden stellen van de ouders is dus in feite een daad van aanbidding.

Birr al-waalidayn is een karaktereigenschap van een gelovige. Al-H'asan al-Basrie omschrijft *"Al-birr"* als volgt: dat is het gehoorzamen van de ouders in alles wat zij vragen zolang dit niet de ongehoorzaamheid tegenover Allah de (swt) is. Ongehoorzaamheid (*'oeqooq*) is het ontkennen van de ouders, de verloochening van alle goedheid jegens hen."

Om de betekenis van *birr al-walidayn* (goedheid jegens de ouders) beter te kunnen begrijpen, hebben de geleerden de volgende voorwaarden gesteld waar men zich aan moet houden:

- 1.) Hij moet de vreugde van zijn ouders boven de vreugde van alle anderen stellen, inclusief die van zichzelf, zijn vrouw en zijn kinderen – echt iedereen.
- 2.) Hij moet hen gehoorzamen in alles wat zij vragen en verbieden, of dit strookt met zijn verlangens of niet, voor zover zij niet de ongehoorzaamheid tegenover Allah de Verhevene bevelen.
- 3.) Hij moet hen in alles tegemoet komen waarvan hij denkt dat zij daar naar verlangen, of ze er nou om vragen of niet. Hij moet dit aanreiken met goedheid en genade, begrijpend dat wat hij ook doet er toch altijd nog een tekort zal blijven bestaan in het vervullen van de ware goedheid die zijn ouders echt verdienen.

Bron (<http://www.icimleiden.nl/islam-kennisbank/artikelen/mijn-moeder-mijn-beste-vriendin/>)

Moge Allah (swt) genadig zijn met onze ouders, en ons en hen vergeven, beschermen en Zijn Paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

² Soenan at-Tirmidhie met de verificatie van Imam al-Albaanie: 1899