
Moskee Bilal Alkmaar

Samenvatting vrijdaggebed 12 februari 2016

Onderwerp: Het onderhouden van de moskee

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag gaan we het hebben over het onderhouden van de moskee.

In surat at-Tawbah zegt Allah (swt) in ayah 18 hierover:

“De moskeeën van Allah worden slechts onderhouden door degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het gebed onderhoudt, de Zakaat afdraagt en degene die niemand vreest, behalve Allah. Wellicht zijn zij degenen die tot de recht geleiden zullen behoren”

Het onderhouden van de moskee kent een brede betekenis, het houdt in het fysiek onderhouden van de moskee, zoals het plegen van de nodige onderhoud, schoonmaak of het halen van benodigde spullen voor de moskee. Maar de aanwezigheid in de moskee om het gebed met de jama'aa (in groepsverband) te bidden, is werkelijk het onderhouden van de moskee. Een gelovige dient het gezamenlijk gebed in de moskee zo veel mogelijk bij te wonen. De Profeet (vzmh) zei: “Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Een van die zeven is; een man van wie zijn hart verbonden is aan de moskee.

Het onderhouden van de moskee is dus te onderscheiden in twee categorieën:

- Het onderhouden van de moskee. Zoals het ervoor zorgen dat er water en elektriciteit beschikbaar is. Maar ook het schoonmaken van de gebedsruimtes en het onderhouden van het materiaal etc. Iedereen die hier een bijdrage aan levert, zowel door fysiek te helpen of financieel te ondersteunen, of betrokken is in de organisatie zal hiervoor beloond worden door Allah (swt).

Othman Ibn-'Affaan heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) hierover heeft gezegd:

“Wie omwille van Allaah een Moskee bouwt, voor hem bouwt Allah het soortgelijke in het Paradijs” - [Sahih Al Bukhari, Sahih Muslim].

En in surat an-Noor vers 36 zegt Allah (swt):

In huizen waarvoor Allah gebood hem erin te eren en Zijn Naam te noemen, zij prijzen Zijn Glorie daarin in de ochtenden en de avonden.

Een moskee verdient meer aandacht dan onze eigen huizen en moet voorzien zijn van alle benodigde faciliteiten, zoals een grote gebedsruimte, ruimte voor wudu en aandacht voor hygiëne, gepaste vloerbedekking etc. We moeten er dus voor zorgen dat de moskee ten alle tijde de schoon, fris en aangenaam is.

- Het werkelijk onderhouden van de moskee is in feite de aanwezigheid in de moskee om te bidden en Allah te gedenken. Gezegd zijn de mensen die de moskee vullen en Allah (swt) daarin gedenken en lezingen bijwonen.

In surat at-Tawbah zegt Allah (swt) in ayah 18 hierover:

“De moskeeën van Allah worden slechts onderhouden door degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het gebed onderhoudt...”

Het gebed onderhouden begint met een goede voorbereiding. Het reinigen, dus de wudu, het aantrekken van schone kleding, de plaats waar het gebed wordt verricht dient schoon te zijn en je dient niemand te vrezen dan Allah (swt).

De profeet (vznh) heeft ons geleerd dat het reinigen van jezelf, de inspanning die geleverd wordt om naar de moskee te gaan en de oprechte aanwezigheid in de moskee ertoe leidt dat Allah (swt) de kleine zondes van de bewuste gelovige wist en de gelovige zal belonen in het hiernamaals.

De moskee is een huis van Allah (swt), het is een heilige plaats voor de gelovigen die met grote respect moet worden behandeld. Het huis van Allah (swt) is een plek waar Zijn Naam wordt verheerlijkt, de Koran wordt gereciteerd en uitgelegd met als doel gelovigen aan te zetten tot goedheid. Het biedt dus geen ruimte voor ongelovigen en andersom moet je als gelovige niet de ruimtes bezoeken waar dingen gebeuren die Allah (swt) voor ons verboden heeft, bijv. een gokhal, een bar etc.

In surat at-Tawbah zegt Allah (swt) in ayah 17 hierover:

En het past de veelgodenaanbidders niet dat zij de moskeeën van Allah verzorgen, terwijl zij over zichzelf getuigen dat zij ongelovig zijn. Zij zijn degenen wiens daden vruchteloos zijn en die in de Hel eeuwig levenden zijn.

De plaats waarvan Allah (swt) het meeste houdt, is de moskee. En de plaats waar Allah (swt) minder van houdt, is de markt, dit in verband met vaak gepaarde oneerlijke handel, leugens en dergelijke. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: "De meest geliefde plaatsen van Allah zijn de moskeeën en de meest gehate plaatsen zijn de marktplaatsen."

De moskee is tot slot *de* plaats waarin gelovigen in alle concentratie hun relatie of contact met Allah (swt) kunnen onderhouden en verbeteren om zo dichterbij Allah (swt) te komen. Daarom is het belangrijk dat wij allen veel aandacht geven aan onze moskee, hopende daarmee Zijn Tevredenheid te krijgen.

Moge Allah (swt) ons beschermen, vergeven en Zijn paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته