
Moskee Bilal Alkmaar

Samenvatting vrijdaggebed 19 februari 2016

Onderwerp: Het uitgeven op de weg van Allah (swt) en het oogsten ervan

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

In de khutba van vandaag gaan we het hebben over het uitgeven op de weg van Allah (swt) en het oogsten ervan.

Vrees Allah (swt), de islam draagt ons op uit geven op de weg Allah (swt), in alle opzichten van liefdadigheid en heeft daarvoor een grote beloning beloofd.

In surat Ibraahim (Abraham) zegt Allah (swt) in vers 31 hierover:

Zeg (o Mohammed) tegen Mijn dienaren, degenen die geloven, dat zij het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien, in het geheim en openlijk, voordat er een Dag komt waarop er geen handel en geen boezemvriendschappen zullen zijn.

In surat al-Moezazammil (De Gewikkelde) in vers 31:

..En onderhoud het gebed en draag de Zakaat af, en geef Allah een goede lening. En al het goede wat jullie voor jezelf vooruit hebben gezonden, zullen jullie bij Allah aantreffen.

En in surat at-Taghaaboen (Het Onderlinge Verlies) zegt Allah (swt) in vers 16:

Vrees daarom Allah voor zover jullie daartoe in staat zijn, luister en gehoorzaam en geef uit (aan liefdadigheid).(Dat is) beter voor julliezelf. En degene die behoed wordt voor zijn eigen gierigheid, zij zijn degenen die succesvol zijn.

Gelovigen, weet dus dat Allah geeft en neemt. Hij geeft en neemt wat Hij wil en van wie Hij wil. Maar moslims, weet ook dat wat jij weggeeft uit goedheid, jij terug van Hem krijgt, hier (op welke manier dan ook) of in het Hiernamaals, en misschien zelfs in beide.

In de volgende hadith overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abdullah ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn):

“Er zijn maar twee soorten mensen die het waard zijn om jaloers op te zijn: een persoon die van Allah voorzieningen geschonken krijgt en hij gebruikt ze voor een rechtvaardig doel; en een persoon die van Allah wijsheid krijgt waarmee hij oordeelt en anderen onderwijst.” (Bukharie en Muslim)

Met jaloers zijn in deze hadith wordt geen afgunst bedoeld. Het past een moslim niet dat hij zijn medemoslims deze zaken niet gunt. Wanneer een moslim deze zaak bij een ander ziet, zou hij het zijn medemoslim moeten gunnen en er naar verlangen om het zelf ook te verkrijgen.¹

Het uitgeven op de weg van Allah (swt) kent vele voordelen, o.a. de beloning wordt vermeerderd.

In surat al Hadid vers 18: Voorwaar, de mannen die bijdragen geven en de vrouwen die bijdragen geven en Allah een goede lening geven: Hij zal (het) voor hen vermenigvuldigen en voor hen is er een rijke beloning.

¹ <http://hadithvandedag.nl/alledaagse-zaken/goede-jaloezie>

In surat al-Baqarah (De Koe) zegt Allah (swt) in vers 245:

Wie is degene die aan Allah een goede lening zal geven, opdat Hij het vele malen voor hem kan vermenigvuldigen?

En in vers 261 zegt Allah (swt):

De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, in iedere aar zitten honderd graankorrels.

En Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil en Allah is Alomvattend, Alwetend.

En wat is beter dan uit te geven op de weg van Allah en te weten dat je wordt uitgenodigd tot het Paradijs via de poort die bestemd is voor mensen die sadaqa geven. De profeet صلى الله عليه وسلم zegt: *"sadaqah vermindert het geld niet, maar vermeedert het, vermeedert het"* (Muslim)

De sadaqah heeft nog veel andere effecten, zoals:

1. Uitwissen van de zonden

Moearh bin Jabal رضي الله عنه overleverde dat de profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم zei tegen hem: *"... en de sadaqah blust de zonde zoals water het vuur blust"* (at-Tirmidhie)

2. Het beschermen tegen het hellevuur

3. Compenseren van de sadaqah

Abu Hoeraira رضي الله عنه overleverde dat de Profeet صلى الله عليه وسلم zei:

"elke dag dalen er twee engelen uit de hemel en zegt een van hen:" 'O Allaah! Compenseer elke persoon die omwille van U uitgeeft, 'en de andere (engel) zegt:' O Allaah! Geef de vernietiging aan de vreckige" (Bukhari)

4. Het biedt bescherming op de dag des oordeels

5. Het is een daad waar Allah (swt) van houdt

6. Het is een daad die na je overlijden jou ten gunste zal komen.

In de volgende hadith overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) staat vermeld:

"Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht." (Sahih Muslim)

De sadaqah zuivert ons. De sadaqah maakt ons weer schoon van de verkeerde dingen die we hebben gedaan. Tot slot, het geven van sadaqah of liefdadigheid is ook een bewijs van Imaan, een teken van geloof, zoals in de volgende hadith uit Sahih Muslim staat: *"Het geven van sadaqah is een bewijs."* (الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ!)

Moge Allah (swt) ons beschermen, vergeven en Zijn paradijs toekennen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته